



Nyt fra ASSISI-KREDSSEN

Januar 2007

nr. 54



Fresco i San Damiano

Frans beder i kirken og forsøger forgæves at give penge til præsten ved kirken. Malet omkring den vinduesåbning, hvor Frans iflg. traditionen så smed pengene.

INDHOLD:

Årsmøde	<i>side 3</i>
Dagsorden for årsmøde	<i>side 4</i>
Vedtægter	<i>side 5</i>
To nye bøger	<i>side 6</i>
Bog anmeldelse af Johannes Jørgensen-biografi	<i>side 7</i>
Regnskab	<i>side 8</i>
Danske Kirkedage 2007	
Adresser	<i>side 16</i>

ASSISI-KREDS DATOER

24. februar 2007:
Generalforsamling og årsmøde

2. - 10. juni 2007
Assisi-rejse
NB! Der er stadig enkelte ledige pladser!

7. - 9. september
Efterårstur til Stiftsgården i Höör

1. - 8. oktober 2007
Assisi-rejse
NB! Lidt forskudt i forhold til de datoer, som blev nævnt på denne plads i sidste nummer!

Tid for kontingentbetaling

Så er det igen tid til at betale kontingent til Assisi-Kredsen. Som vedtaget på sidste generalforsamling er der nu indført en graduering af kontingent, så man kan være medlem både som enkeltperson og som par.

Kontingentet er

- ♦ 100 kr. for enkeltmedlemmer
- ♦ 150 kr. for par



I den anledning har girokortet fået en ny udformning. Det kan nu anføres om betalingen dækker kontingent for enkeltperson eller par. I sidste tilfælde anmoder vi om, at *begge* navne anføres på talonen.

Der selvfølgelig som sædvanligt mulighed for at give overskydende gode gaver!

Med venlig hilsen

Lotte Abel

kasserer

Årsmøde med generalforsamling

lørdag den 24. februar 2007

i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København

Kære medlemmer!

Så er det atter tid til årsmøde med generalforsamling **lørdag den 24. februar 2007 kl. 11.**

Årsmødet finder sted i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 – vis-à-vis Enghave Station.

Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 11. Prædikant er Gunnar Bach Pedersen. Efter gudstjenesten er der frokost som er inkluderet i mødeafgiften.

Efter frokosten generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for generalforsamlingen findes på side 4. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8 dage før mødet.

På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer idet der hvert år afgår 3 af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås direkte på generalforsamlingen.

På årsmødet vil der i forbindelse med kaffen være en bogbod.

Årsmødets foredrag er ved forfatter og tegner Stig Holsting - formand for Johannes Jørgensen Selskabet:

Johannes Jørgensen - en europæer i dansk litteratur.

Vi glæder os til gensynet med gamle og nye medlemmer – og måske tidligere rejsefæller.

På bestyrelsens vegne,
fred og alt godt,
Frederik Hjerrild

**Årsmødet holdes i
Enghave Kirke og menighedssal
Sdr. Boulevard 120
København V**

- Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 12.00 Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 75 kr inkl. drikkevarer),
Kl. 13.00 Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Kaffebord - Der vil blive lejlighed til at købe kort, bøger mm.
Kl. 14.00 Formanden for Johannes Jørgensen Selskabet, Stig Holsting:
"Johannes Jørgensen - en europæer i dansk litteratur".
ca. kl. 16 Afslutning



Generalforsamlingens dagsorden

- 1 Valg af dirigent
- 2 Beretning ved formanden
- 3 Regnskab ved kassereren
- 4 Valg til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne afgår: Frederik Hjerrild, Gunnar Bach Pedersen og Br. Theodor Jørgensen. Alle tre er villige til genvalg
- 5 Valg af suppleant. Johan Petersen er villig til genvalg.
- 6 Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Jan E. Nielsen som revisor og Preben Nielsen som suppleant.
- 7 Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før
- 8 Eventuelt

ASSISI-KREDSSEN - VEDTÆGTER

§ 1. Kredsen navn er Assisi-Kredsen.

Kredsen formål er: Med et fælleskirkeligt sigte at udbrede kendskabet til Frans af Assisi. Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende virksomhed i form af møder og skriftudgivelser. Endvidere kan kredsen støtte unges ophold i Assisi samt støtte personer el. institutioner i Assisi, hvis formålet derved fremmes.

§ 2. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Styrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at de hvert år afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

Første gang sker afgang ved lodtrækning.

§ 3. Ved valg til styrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af landet som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret.

Styrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Til vedtagelse af styrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilstedeværelse, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Styrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg.

§ 4. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.; indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår.

Forslag til sager, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være styrelsen (sekretæren) i hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 5. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning og regnskabet forelægges til godkendelse.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 7. Årsbidraget fastsættes af den ordinære generalforsamling.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 15 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom eller når styrelsen beslutter det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til bestemmelse i § 4.

§ 9. Assisi-Kredsen kan kun opløses af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Ved kredsen opløsning overgår eventuelle værdier til formål, som denne generalforsamling vedtager.

§ 10. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for dem.

Således vedtaget på generalforsamlingen 11.3.1979

To nye bøger om Johannes Jørgensen

I 2006 var det 50 år siden, at Johannes Jørgensen døde. Og i dette jubilæumsår er der udkommet to bøger om den danske digter, som først var en central figur i den danske litteratur i slutningen af 1800-tallet, og siden - efter konversion til katolicismen - blev en af sin tids bedste helgenbiografer.

Den ene bog er udgivet af Johannes Jørgensen Selskabet. Det er en antologi med titlen: **Fagerø**.

Denne bog vil blive anmeldt i næste nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen. Men som en foreløbig appetitvækker kommer her en oversigt over bogens indhold:



Fagerø - en antologi **Johannes Jørgensen og hans forfatterskab.**

Johannes Jørgensen Selskabet
2006
253 sider – 275 kr

Stig Holsting

Indledning - en litterær skæbne

Per Stig Møller

Johannes Jørgensens romaner - en litterær analyse

Henrik Wivel

Portalskikkelsen

Stig Holsting

Opgørets år - en tematisk analyse

Oluf Schönbeck

Johannes Jørgensen og Harald Høffding

Martin Bergsøe

Johannes Jørgensen som hagiograf

Elly Bruunshuus Petersen

Johannes Jørgensens lyrik og danske komponister .

Stig Holsting, som er en af bogens redaktører og formand for Johannes Jørgensen Selskabet er jo for øvrigt taler på årsmødet d. 24. februar.

Den anden Johannes Jørgensen-bog er Teddy Petersens biografi, som omtales på de følgende sider.

Ny Johannes Jørgensen-biografi

anmeldt af Gunnar Bach Pedersen

Den 6. november 1866 fik sømanden Jørgen Christian Jørgensen og hans kone Marie Elisabeth deres førstefødte, en søn som fik navnet Jens Johannes Jørgensen.

Ham kender vi jo godt i Assisi-Kredsen – for hans to bøger Pilgrimsbogen og Den hellige Frans af Assisi, og fra besøgene ved det hus, hvor han i mange år boede i Assisi.

Journalisten Teddy Petersen har i det forløbne år fået udgivet en omfattende biografi om Johs. Jørgensen. I undertitlen kaldet han også Johs. Jørgensen journalist, han er derfor en slags kollega til bogens forfatter, og der er mange tegn på, at det ikke mindst er Johs. Jørgensens store evner som journalist han beundrer. Han bøjer sig helt i støvet, når han skal vurdere Johs. Jørgensens avisreportager fra naturkatastrofer i Italien.

Men det er jo kun en lille side af hans liv.



Fra bogorm i Svendborg til digter

Johannes begynder sit liv i Svendborg i et hjem, hvor faderen ikke er meget hjemme. Det antydes, at det at faderen mangler i drengens liv er med til at præge ham meget – og at det er i øvrigt gentages i hans egne børns liv. I hvert fald vokser Johannes op som en dreng uden-

Fortsættes side 10

Teddy Petersen:
**Et menneske kommer derhen,
hvor det vil**
**En mands liv – om forfatteren og
journalisten Johannes Jørgensen**
Forlaget Frydenlund 2006
566 sider – 399 kr

REGNSKAB 2006

INDTÆGTER

kroner

Kontingentindbetalinger 2004-2006	34.360
Gaver i forb. m. kontingentbetaling	1.950
Indgået ved salg af kort, bøger m.m.	4.130
Renter af investeringsbeviser	2.674
Renter af bankkonto	60
Portostøtte, Biblioteksstyrelsen	4.102
Gaver uden for kontingentbetaling	500

47.775

UDGIFTER

Porto og gebyrer	3.328
Kontorartikler og tryksager	1.374
Telefon	1.000
Hjemmeside 2006 & domænenavn	990
Redaktionsjubilæum	5.200
DK Kirkers Råd, kontingent 2005	2.350
Rejseudgifter til økumen. efterårsmøde	352
DK Kirkers Råd årsmøde	400
Økumenisk efterårsmøde MP & GBP	2.430
Rejse, repræsentant ved løfteafleggelse	2.182
Nyt fra Assisi-Kredsen, trykning og porto	16.245

NETTORESULTAT MØDER:

Årsmøde	1.537
Efterårsmøde	1.074
I alt	2.611
	38.462
Årets overskud	9.313

Maj- og juni

Indtægter

Udgifter

Forudbetaling

Betalt depositum

Til gode hos

Efterårsrejse

Indtægter i alt

Udgifter

Rente

Bankgebyr

Årets overskud

Til gode hos

		<u>AKTIVER</u>	<u>kroner</u>
rejse, GBP		Indestående i bank, driftskonto	37.281
	326.858	Indestående i bank, rejsekonto GBP	15.939
	306.626	Indestående i bank, rejsekonto FHJ	28.342
	20.232	OIKOS andele	10.000
er 2007	15.400	Tilgodehavender	2.424
tum 2007	-18.000	Kursværdi investeringsbeviser	45.338
GBP	-2.224		
			139.323
		<u>PASSIVER</u>	
	162.700	Egenkapital ved årets begyndelse	107.868
	157.203	Årets overskud if. driftsregnskab	9.313
	5.497	Årets overskud, rejsekonto GBP	20.232
		Årets overskud, rejsekonto FHJ	5.910
	414		
	-1		
	413		
		Egenkapital ved årets afslutning	143.323
ud	5.910	Kurstab	-2.650
FHJ	-200	<u>Forudbetalinger m.m.:</u>	
		12 kontingentbetalinger for 2007	1.250
		Forudbetalinger til GBP	15.400
		Depositum betalt af GBP	-18.000
			139.323

Regnskab revideret d. 19 / 1- 2007

Lotte Abel, kasserer

Jørgen Sanderhoff, revisor

Biografi fortsat fra side 7

for drengenes fællesskab, et offer for skolekammeraternes mobning, og med sære interesser for blomster og litteratur. Han var en bogorm, og heri blev han kraftigt inspireret af sin morbror, onkel Jørgen og hans bogsamling.

Hjemmet var i hans barndom præget af en ikke særlig udtalt kristendom. Men senere sluttede både moderen og et par af søstrene sig til metodistkirken i Svendborg.

Moderen fik sendt Johannes til København for at tage studentereksamen, med håb om at kunne blive præst. Men Johannes kom ud af gymnasiet som ateist. Der peges på forskellige begivenheder, som nedbrød hans barnetro, hvor Gud ikke levede op til hans forventninger.

Han begyndte på Universitetet – studie-faget var filologi. Men hans universitetskarriere nåede aldrig videre end, at han



Mindeplade på "Tårnet"

fik filosofikum og derfor kunne kalde sig cand.phil.

I universitetsårene blev han venner med den lidt ældre Viggo Stuckenberg, som han mødte til filosofikum-undervisningen og også Sophus Clausen. Disse to venner delte hans interesse for litteratur og skrev som han digte. Og deres store idol var Georg Brandes. Især var venskabets med Viggo Stuckenberg meget nært, og det gjorde meget ondt på dem begge, da deres veje skiltes, da ikke mindst Ingeborg satte sig imod venskabsforholdet til Johannes, som hun kaldte forræder mod deres fælles idealer.

Ud over litteraturen så engagerede de tre venner sig også i tidens tanker om fri kærlighed (og i praktiseringen af dem). For Johannes medførte det senere i livet mange moralske tømmermænd.

Viggo blev gift med Ingeborg – oven i købet kirkeligt, på trods af sin og hendes erklærede ateisme og tilslutning til den fri kærlighed. Det samme blev Johannes med Amalie, borgerligt og tvunget af den omstændighed, at han havde gjort hende gravid. Det synes at have været et stormfuldt forhold allerede før brylluppet, og det blev det ved med, så længe ægteskabet bestod og for den sags skyld længere end det.

Johannes Jørgensen debuterede som digter i 1887 med digtsamlingen "Vers".

Vejen til den katolske kirke

I årene derefter nærmede han sig den nye kunstretning symbolismen (som nogenlunde er det samme som impressionis-



Huset med tårnet, hvor Johannes Jørgensen boede øverst oppe.

men). Det var et opgør med den forudgående tids naturalisme, hvor kunsten skulle afbillede virkeligheden, nu skulle kunsten i stedet fremkalde den stemning, som kunstneren havde været besjælet af, mens han lavede kunstværket). Hermed var Johs. Jørgensen på vej fra den strenge naturalisme til en ny opfattelse, hvor

kunstens udtryk kunne være bærer af en større virkelighed, hvor der ligefrem kunne være plads til religiøs tro. Det første skridt mod hans konversion til katolicismen.

Johs. Jørgensen blev denne retnings bannerfører, derved at han fra 1893 blev redaktør af det symbolistiske tidsskrift *Taarnet* – i øvrigt opkaldt efter den tårnbygning som var (og er) på den bygning, hvor Johannes og Amalie på daværende tidspunkt boede på hjørnet af Kastanievej og H. C. Ørstedesvej på Frederiksberg.

I forbindelse med *Taarnet* mødte Johs. Jørgensen Mogens Ballin, der nyligt var konverteret til katolicismen og hollandske maler Verkade, der stod overfor at træde ind i benediktinerklosteret Beuron i Sydtyskland. Mogens Ballin så Johannes Jørgensen som en mulig kommende katolik. I biografien er han ikke særligt sympatisk skildret, Johannes' konversion skulle være en trofæ for den nye katolik, og Ballins interesse for ham kølnedes meget efter konversionen. Midlet til at opnå målet skulle være en rejse til det katolske udland. Besøget i Beuron afskrækkede ham nærmest, og han tog hastigt videre. Men også sin gamle ven Sophus Clausen, som han mødte i Italien og de gamle synspunkter, kunne han ikke forsone sig med. I Pistoia og senere især i Assisi begyndte han at nærme sig den katolske kirke. Det var i Assisi, han mødte Mogens Ballin igen – og dér han kom med ud til Rocca San Angelo. Det var tiden, hvor Johannes indvendinger mødte datidens meget lidt bodfærdige katolicisme. Ballin forsvarede både kors-



*Den unge Johannes Jørgensen
tegnet af Mogens Ballin*

tog og retssagen mod Galilei, inkvisitionen (som ikke var ufejlbarlig men dog kun!!! havde slået 2000 mennesker ihjel i Spanien i løbet af 11 år). Johs. Jørgensen godtog aldrig deres argumenter, disse forhold vedblev at være en sten i skoen for ham. Det var ikke en tid, hvor økumenisk samtale var på tapetet, det var dengang alle kirker var enige om, at vi har ret og de andre er kættere.

Efter hjemkomsten til Danmark gik han til katekismusundervisning i Jesu Hjerter kirke og konverterede 27 år gammel.

Og venner må du slippe ...

Konversionen kom til at betyde at mange af de gamle venskaber blev brudt ("og

venner må du slippe, de går en anden vej"). Og mange af de store mænd som havde agtet ham højt, bl.a. Brandes, slog helt hånden af ham.

Heller ikke det nære forhold til hjertevennen Viggo Stuckenberg kunne bestå, især p.gr.a af Ingeborg Stuckenbergs vrede mod forræderen Johannes. Men det blev ved med at smerte dem begge to. I digtsamlingen *Confiteor* i 1894 var der også en hilsen til Viggo:

Og blev der mellem dig og mig
en Afrund lagt,
og skiltes fra dit Spor min Vej
af Verdens Magt
Imellem os dog evigt gaar
en lønlig Sti –
det Liv, der sank med sunkne Aar,
er ei forbi

Og i 1896 skrev Stuckenberg i digtet *Be kendelse*:

Der lever blandt de Mænd, jeg traf,
da jeg var ung og fuld af Mod,
en eneste, hvis Sind og Sjæl
randt ind i min
mer' dybt end, om vi blended
som Fosterbrødre Blod.

Hvad lykkeligt, der mødte *ham*,
det bar mig til en solfyldt Vaar,.....

Og hvad der mødte ham af ondt,
Det ramte mig som Ulivssaar,

Alligevel blev deres venskab til kun enkelte breve, udvekslede bøger. Fra 1898 holdt brevvekslingen helt op. Men Johs. Jørgensen var med til Stuckenbergs begravelse.

Den nykonverterede Johannes Jørgensen var heller ikke nem at omgås. Han forsvarede sin nye tro voldsomt og polemisk. Bl.a. i tidsskriftet *Katholiken*, som

han var redaktør for.

Familie og kærlighed

Amalie fulgte i begyndelsen sin mand, hun gik også til undervisning for at konvertere. Hun kom også med børnene med til Rom i 1899. Det var på den rejse, familien skulle rejse alene hjem, mens han tog på den rejse til de franciskanske steder, der blev til Pilgrimsbogen. Johannes' og Amalies forhold var aldrig rigtigt godt. Han bebrejdede sig selv, var han på grund af sit ungdomsliv med mange forskellige kvinder ude af stand til at vise kærlighed? Hjemmelivet var så kompliceret, at han befandt sig bedst hjemmefra på lange rejser alene, og blev på samme måde som sin egen far den fraværende far i forhold til den store børneflokk – 8 børn fik de. I begyndelsen af 1913 foreslog Amalie ham at rejse bort for bestandigt, hvilket han gjorde. Gennem alle årene havde han en dårlig økonomi, fordi han måtte sende mange penge for at forsørge hele den store familie – og Amalie stillede store krav, fik i øvrigt på et tidspunkt Ekstrabladet til at sætte en kampagne i gang imod ham. Familieforholdene gav ham mange bekymringer. Aftalerne om børnenes opdragelse på katolske skoler blev ikke fuldt. Børnene var hovedsageligt på moderens side, fjendtlige mod deres fraværende far, mens hans søstre i Svendborg, som han i øvrigt også støttede rigeligt økonomisk, gerne kom med fjendtlige udfald mod Amalie (som de i øvrigt ikke havde kontakt med).

I 1914 tog Johannes Jørgensen ophold i Assisi. Forfatteren til biografien gør i

forbindelsen med Johs. Jørgensens liv i Assisi meget ud af hans veninde, malerinden Andrée Caroff, som han overbevissende skildrer som hans livs store kærlighed, som han ikke kan gifte sig med, fordi hans kirke ikke anerkender den skilsmisse fra Amalie, som bliver et faktum i 1921. Han gengiver også det lille skrift, hvor Johannes Jørgensen fortæller de nærmeste venner om Andrée Caroffs sidste tid og hendes død i 1933 som kun 39-årig. To år efter døde Amalie, og det ville have været muligt for dem at gifte sig. I 1939 blev han gift med Helene Jørgensen, som boede mange år i Svendborg efter hans død.

Johs. Jørgensen og politikken

Fra ung af var Johs. Jørgensen politisk engageret. Han og hans digtervenner var med i 'studenteroprøret' 100 år før 1968. De var i opposition mod Estrups provisorieregering. De havde – som nævnt – kønspolitiske radikale standpunkter. Og i 1886 deltog i Johs. Jørgensen og en del andre studenter at deltage i arbejderne grundlovsfesttog.

I forbindelsen med sin konversion er et af hans store problemer også, at han finder at den katolske kirke ikke gør noget for at hjælpe de fattige børn med hoste og sygdom, som han bl.a. træffer i Rocca San Angelo.

Da Johs. Jørgensen konverterede, fandt han mange venner i katolske kredse i bl. a. Tyskland, Belgien og Frankrig. Og hans bøger blev oversat flittigt. De tyske

venner mistede han mere eller mindre for altid, da han skrev Klokke Roland som en protest mod Tysklands overfald på Belgien i 1. Verdenskrig. I mellemkrigs-tiden var han en kort overgang betaget af Mussolini og den orden, han skabte, men han fik snart andre tanker, efterhånden som fascismens nære forhold til den tyske nazisme blev åbenbar. Og efterhånden blev tilværelsen i Assisi vanskelig, hans gamle ven borgmester Fortini, som havde afløst ham som formand for Selskabet for Franciskanske Studier, begyndte at holde brandtaler om imperiet og il duce. I 1939 valgte han at rejse til Vadstena, hvor han opholdt sig meget af tiden under verdenskrigen, og hvor han skrev sin biografi om den hellige Birgitta.

Efter krigen vendte han tilbage til Assisi, men i 1953 flyttede han til Svendborg, hvor hans barndomshjem var blevet gjort til æresbolig. Tre år efter døde han.

Derhen hvor han vil?

”En mand kommer derhen, hvor han vil” – dette Johs. Jørgensen-citat har Teddy Petersen brugt som titel på biografien. Man kunne så spørge sig selv, kommer biografiforfatteren så også derhen, hvor han vil med sin bog. I hvert fald giver den et mangefacetteret billede af sin hovedperson. Johs. Jørgensen var den store digter (som efter sin konversion mistede en del af sit ry i Danmark) – han var også den store forfatter af bøger, som blev højagtet af helt andre kredse end dem, som læste hans ungdomsværker. Men han var også et menneske på

godt og ondt, et menneske med et ganske problemfyldt liv. Her gør bogen meget ud både af hans mange økonomiske problemer, og af hans problematiske forhold til Amalie og børnene. Det svageste i bogen er efter min mening skildringen af Johs. Jørgensens som et kristent menneske. Men forfatteren indrømmer også selv, at det med troen ikke hører med til hans livshorisont.

Vi får meget at vide om Johs. Jørgensen, men forfatteren ved også at han tager munden for fuld, når han på bogens sidste linjer drømmer, at Johs. Jørgensen siger om biografien: ”Det var sådan, det var”. Men alligevel en væsentlig bog for dem, som interesserer sig for Johs. Jørgensen.

Derfor denne anmeldelse – for det gør vi jo i Assisi-kredsen, interesserer os for Johs. Jørgensen.



Portræt fra mindesten i Svendborg, rejst i anledning af 50-året for hans død.

Danske Kirkedage 2007

Grænser ser vi ofte som begrænsninger. Men grænser er også muligheder og mødesteder, og det er denne betydning af grænser, som Danske Kirkedage planlægges efter.

Danske Kirkedage er et økumenisk arrangement, hvor kristne kirker mødes. Første gang det blev arrangeret var i 1968. Kirkedagene i Haderslev bliver den 14. i rækken. Kirkedagene har som fællestræk haft.

- Fælleskirkelighed, hvor folkekirke og frikirker samles
- Møde med kirkefolk fra udlandet
- Samling om konkrete og aktuelle sociale og politiske problemstillinger
- Laboratorium for nye gudstjenester og salmer.

Markante gæster har blandt andet været Dorothee Sölle, Allan Boesak og Desmond Tutu. Af emner har blandt andet været apartheid i Sydafrika og debat om forholdet mellem kirke og stat.

Det forventes, at omkring 1000 mennesker vil deltage i kirkedagene i Haderslev. Herudover regnes der med, at mange mennesker fra byen og den nærmeste omegn vil kigge forbi.

Der arbejdes med fire hovedtemaer:

1. Danmark i Verden og Verden i Danmark

Da kirkedagene foregår i det dansk-tyske grænseland, vil samspillet over grænsen naturligvis indgå. Herudover handler temaet om danske menigheder i udlandet og etniske menigheder i Danmark.

2. Grænser for religion?

Forholdet mellem stat og kirke og religion i det offentlige rum. Dialog og forsoning, mødet med nyreligiøsitet og buddhisme m.v.

3. Tro i praksis

Om spiritualitet, den private tro, den offentlige tro, bønneværksted, salmeværksted, mysteriespil, fortællerværksted m.v.

4. Mellem mennesker

Danmark netop nu – om kirkens diakonale forpligtelser og de store etiske spørgsmål.

Herudover bliver der afholdt forskellige former for gudstjenester, der bliver underholdning og man dyrker fællesskabet med hinanden.

Læs mere på www.danskekirkedage.dk

BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Strindbergsvej 34, 2500 Valby
tlf 36 17 50 70 / 48 24 50 60
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Sandbygårdvej 31,2.tv.
2700 Brønshøj
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsen's giro: 225 19 49

Suzanne Scavenius Torp,
Jægersborg Alle 45, 2. mf.
2920 Charlottenlund
tlf 39 64 45 11

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

Inge Lise Therkildsen
De Conincks Vej 20, 2840 Holte
tlf 45 41 34 33

Br. Theodor Jürgensen OFM Conv.
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
46 36 77 56

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 83 45 93

Eva Rungwald
Løvevej 10, 2610 Rødovre
tlf 36 41 33 96

NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen