



Nyt fra **ASSISI-KREDSSEN**

Februar 2008

nr. 58



INDHOLD:

ASSISI-KREDS DATOER

Årsmøde	<i>side 3</i>
Dagsorden	<i>side 4</i>
Vedtægter	<i>side 5</i>
Interview med Br. Theodor	<i>side 6</i>
Regnskab	<i>side 8</i>
Dante	<i>side 13</i>
Rejser	<i>side 12</i> <i>side 14</i>
Bestyrelsen	<i>Bagsiden</i>

23. februar 2008
Årsmøde i Enghave Kirke

Efterårstur: 6. september

Efterårsmøde 22. november

Assisi-rejser:
17. - 24. maj
1. - 8. oktober

Tid for kontingentbetaling

Så er det igen tid til at betale kontingent til Assisi-Kredsen. Man kan være medlem både som enkeltperson og som par.

Kontingentet er

- ◆ 100 kr. for enkeltmedlemmer
- ◆ 150 kr. for par

Det kan anføres på girokortet om betalingen dækker kontingent for enkeltperson eller par. I sidste tilfælde anmoder vi om, at *begge* navne anføres på talonen.

Der selvfølgelig som sædvanligt mulighed for at give overskydende gode gaver!

Med venlig hilsen
Lotte Abel
kasserer

Årsmøde med generalforsamling

lørdag den 23. februar 2008

i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København V.

Kære medlemmer!

Hermed indkaldes til årsmøde i Assisi-Kredsen med generalforsamling

lørdag den 23. februar 2008 kl.11.

Årsmødet finder sted i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 – vis-à-vis Enghave Station.

Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.11. Efter gudstjenesten er der frokost som er inkluderet i mødeafgiften, drikkevarer kan købes. På årsmødet vil der i forbindelse med kaffen være en bogbod.

Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for generalforsamlingen findes på side 4. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8 dage før mødet.

På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer idet der hvert år afgår tre af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås direkte på generalforsamlingen.

Årsmødets foredrag er ved **Kirsten Grubb Jensen**, Lic.phil. (licentiat) i middelalderlitteratur, nu pensioneret efter i mange år at have virket som ekstern lektor ved Københavns Universitet,

om Dantes *Den guddommelige Komedie*. (se også side 13)

Kirsten Grubb Jensens område er den latinske og italienske religiøse litteratur i middelalderen, blandt andet helgenlegender, og hun har i den forbindelse mange gange undervist i litteraturen omkring den hellige Frans af Assisi.

Dante blev født ca. 40 år efter Frans' død og skrev Den guddommelige Komedie i årene ca. 1304 og frem til han døde i 1321. Komediens beskriver en rejse, foretaget i påskeugen år 1300, som fører Dante igennem de tre "dødsriger", Helvede, Skærsilden og Paradiset. I Paradiset møder Dante blandt andre den hellige Frans. Foredraget handler om Dantes tid, Dante selv og hans værk *Den guddommelige Komedie*.

Vi glæder os til gensynet med gamle og nye medlemmer – og måske tidligere rejsefæller.

På bestyrelsens vegne,
fred og alt godt,
Frederik Hjerrild

**Årsmødet holdes i
Enghave Kirke og menighedssal
Sdr. Boulevard 120
København V**

- Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 12.00 Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 75 kr inkl. drikkevarer),
Kl. 13.00 Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Kaffebord - Der vil blive lejlighed til at købe kort, bøger mm.
Kl. 14.00 Kirsten Grubb Jensen:
Dantes "Den guddommelige Komædie"
ca. kl. 16 Afslutning

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Valg til bestyrelsen.
Iflg. vedtægterne afgår: Suzanne Scavenius Torp, Marianne Plum, Inge-Lise Therkildsen. Theodor Jürgensen udtræder ekstraordinært p. gr. a. flytning. Marianne Plum og Inge-Lise Therkildsen er villige til genvalg. Bestyrelsen opstiller desuden Eva Rungwald og Gert Ryom-Hansen. Kandidater kan også forslås på mødet.
5. Valg af suppleant.
Bestyrelsen foreslår Blanka Langsted.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen genopstiller Jan E. Nielsen som revisor og Preben Nielsen som suppleant.
7. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før
8. Eventuelt

ASSISI-KREDSSEN - VEDTÆGTER

§ 1. Kredsen navn er Assisi-Kredsen.

Kredsen formål er: Med et fælleskirkeligt sigte at udbrede kendskabet til Frans af Assisi. Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende virksomhed i form af møder og skriftudgivelser. Endvidere kan kredsen støtte unges ophold i Assisi samt støtte personer el. institutioner i Assisi, hvis formålet derved fremmes.

§ 2. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Styrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at de hvert år afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Første gang sker afgang ved lodtrækning.

§ 3. Ved valg til styrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af landet som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret. Styrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Til vedtagelse af styrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilstedeværelse, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Styrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg.

§ 4. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.; indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår. Forslag til sager, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være styrelsen (sekretæren) i hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 5. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning og regnskabet forelægges til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 7. Årsbidraget fastsættes af den ordinære generalforsamling.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 15 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom eller når styrelsen beslutter det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til bestemmelse i § 4.

§ 9. Assisi-Kredsen kan kun opløses af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Ved kredsen opløsning overgår eventuelle værdier til formål, som denne generalforsamling vedtager.

§ 10. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for dem.

Således vedtaget på generalforsamlingen 11.3.1979

Jeg skal ikke behage nogen

interview v. Lisbeth Rütz

Historien om Erwin Theodor Jürgensen der havde et arbejdsliv som tjener, kok, bartender, højskolelærer og HF – kursist bag sig, før han i en moden alder gik i kloster i Italien og kom på fornavn med det halve Danmark som broder Theodor fra Roskilde.

Vi har fået lov til at bruge denne artikel fra Katolsk orientering

Hvilken rolle spillede kirken i dit barndomshjem?

Jeg er vokset op i en socialdemokratisk arbejderfamilie i Flensborg, hvor kirken ikke spillede den store rolle. Nogle gange spørger forældrene sikkert sig selv - hvordan kan det dog være, at vores børn er som de er? I en søskendeflok kan én være helt anderledes end de andre. Er det fordi det drejer sig om et forbyttet barn? Eller er det generne, som spiller os et puds? I hvert fald har jeg tit følt mig som en fremmed fugl.

Som barn var jeg meget troende og gik i kirken i Flensborg hver anden søndag, når der var dansk gudstjeneste. Ingen i familien gjorde sådan.

Der var mange omvandrende gøglere og skuespillere i min mors slægt, og fra dem har jeg nok arvet min interesse for teatret. Som barn syntes jeg, det var sjovt at klæde sig ud, digte historier og lave teater.

Da jeg var fyldt femten, flyttede jeg til Danmark og kom i bagerlære i Horsens. I starten var det hårdt; men her fik jeg

også nogle af mine bedste venskaber – bl.a. med Arne, som optog mig i sin familie. Han er stadig én af mine bedste venner.

I den periode gled kirken lidt på afstand, og Gud blev mere eller mindre et tågebillede for mig. Men mit trosforhold var der hele tiden, og med jævne mellemrum havde jeg da kontakt med kirken. I 1972 blev jeg konfronteret med Den katolske Kirke i München, hvor jeg arbejdede under Olympiaden. Det var for øvrigt en ret trist periode. Jeg blev udnyttet arbejdsmæssigt og havde svært ved at falde til. Jeg søgte tilflugt i en lokal kirke, men følte mig egentlig ikke videre velkommen. Så jeg droppede mine tanker om at konvertere og fandt mit ståsted i Folkekirken.

I 1974 kom jeg til Jaruplund Højskole, hvor jeg arbejdede til 1980 som køkkenleder og dramalærer. Men jeg havde en plan om at studere teologi, så derfor flyttede jeg til Århus, hvor jeg gik på VUC for at tage de enkeltfag, jeg behøvede for at komme ind på teologistudiet.



Hvordan kom du så igen i kontakt med Den katolske Kirke?

I 1984 arrangerede en af mine lærere Lene Højholt, som nu er præst i Folkekirken, en pilgrimsrejse til Assisi, og da jeg altid har været umådelig nysgerrig efter at afprøve nye ting, tog jeg med. Jeg havde det udmærket i Århus og ledte bestemt ikke efter en åndelig oplevelse. Derfor var det en stor overraskelse for mig, da Gud på en meget håndgribelig måde viste mig i Assisi, at jeg skulle ændre min tilværelse.

I Basilica San Francesco havde jeg en vågen drøm en halv time før, vi skulle have en andagt med en franciskanerbroder ved den hellige Frans's grav. I drømmen så jeg mig selv ved graven. Jeg var bange og ville løbe ud af kirken. Jeg løb op ad trappen; men munkene fik fat på mig og slæbte mig ned til alteret foran graven. Jeg var rædselsslagen og råbte help me, help me. Jeg besvimede, og jeg kan huske, at jeg græd meget, da jeg vågnede op.

Du blev katolik – men valgte også at blive franciskaner. Hvad sagde din familie egentlig til det?

Nu har jeg jo altid skilt mig meget ud fra de andre og gjort som jeg havde lyst til. Jeg havde mange vilde ideer og projekter. Nogle ideer lykkedes for mig andre ikke. Min far døde allerede i 1980. Men min mor tog det meget roligt, da jeg efter min konversion fortalte om, at jeg gerne ville være franciskaner. ”Ja, gør du bare det min dreng”, kan jeg huske, hun sagde. Da hun så, at det var alvor, blev hun lidt

REGNSKAB 2007

Driftsregnskab for året 2007			
			Driftsregns
<u>INDTÆGTER</u>		kroner	
Kontingentindbetalinger 2005-2007		34.100	Junirejse.
Gaver i forb. m. kontingentbetaling		925	Indtægter
Nettoindtægt ved salg af kort, bøger m.m.		212	Udgifter
Aktieudbytte Danske Invest obligationer		1.861	
Renter af bankkonto & fusionsafreg. depot		206	
			Forudbetal
			Betalt depo
Portostøtte, Biblioteksstyrelsen		4.276	
Gaver uden for kontingentbetaling		900	
		42.480	
<u>UDGIFTER</u>			Efterårsre
Porto og gebyrer		1.650	Indtægter i
Kontorartikler og tryksager		1.690	Udgifter
Telefon		1.000	
Hjemmeside 2007 & domænenavn		1.290	
DK Kirkers Råd, kontingent 2007		2.450	Rente
Kontingent Danske Kirkedage		2.000	Bankgebyr
Gaver (Br. Theodor & Fr. Hjerrild)		1.729	
Bidrag til udgivelse af prædikensamling		10.000	
Deltagelse i Theodors afrejsefest		150	Årets overs
Prædikensamling til bestyrelsen		1.386	
Nyt fra Assisi-Kredsen, trykning og porto		14.491	Skyldigt be
<u>NETTORESULTAT MØDER:</u>			
Årsmøde	3.840		
Efterårs møde	2.364		
I alt		6.204	
		44.041	
Årets overskud		-1.561	

Rejser		Status pr. 31. december 2007	
Regnskab for året 2007			
		<u>AKTIVER</u>	<u>kroner</u>
GBP		Indestående i bank, driftskonto	35.120
	173.288	Indestående i bank, rejsekonto GBP	22.904
	169.279	Indestående i bank, rejsekonto FHJ	32.855
	4.009	OIKOS andele	10.000
Indtægter 2008	4.000		
Udgifter 2008	-5.868	Kursværdi investeringsbeviser	43.874
		Forudb. fly depos. vedr. 2008 GBP	5.868
		I alt	150.621
Passive, FHJ		<u>PASSIVER</u>	
I alt	124.200	Egenkapital ved årets begyndelse	140.673
	120.454	Årets overskud if. driftsregnskab	-1.561
	3.746	Årets overskud, rejsekonto GBP	4.009
		Årets overskud, rejsekonto FHJ	4.314
	571		
	-3		147.435
	568	Kurstab	-1.464
		Egenkapital ved årets afslutning	145.971
Skud	4.314		
Udløb indbetalt	200	<u>Forudbetalinger m.m.:</u>	
		5 kontingentbetalinger for 2008	650
		Forudbetalinger til GBP	4.000
			150.621
Regnskab revideret d. 22 /1 - 2008			
Lotte Abel, kasserer		Jan Nielsen, revisor	

bange – for hun kendte jo ikke så meget til Kirken. Men hun sagde da:” Hvis du mener, du skal gøre det så gør det.”

Egentlig havde det været meget nærliggende at gå ind i ordenen i Tyskland – men det havde jeg ikke rigtig lyst til, for Tyskland havde jeg fået nok af. Så da pater Max Mizzi i Assisi foreslog mig at træde ind dér tænkte jeg, hvorfor ikke? Assisi var jo dér, hvor det hele var startet. I 1988 rejste jeg så til Italien. Da jeg kom derned, kunne jeg kun sige arrive-derci, ciao og cappuccino, smiler broder Theodor. Det tog sin tid at lære sproget, og det første år forstod jeg ikke ret meget af, hvad de sagde til mig; men jeg brugte

min baggrund som dramalærer og aflæste mine medbrøders kropssprog. På den måde klarede jeg mig.

Hvornår kom du tilbage til Danmark?

Efter 8 år uden for Danmark kom jeg til Roskilde, hvor jeg var med til at bygge gråbrødrenes kommunitet op og nu har været i 12 år. I Roskilde har jeg haft mange opgaver i huset og i bogcafeen, og jeg har holdt utallige foredrag på skoler og i Folkekirken. På den måde har jeg i høj grad været gråbrødrenes ansigt udadtil.

Folk har tit nogle ret mærkelige forestil-



linger om munke. De forestiller sig et flinkt og godt menneske med himmelvendte øjne og bliver forbavsede over at møde et menneske, der er slagfærdig i mundtøjet.

Det er meget vigtigt for mig, at man tør stå ved sine synspunkter. Frans har lært mig, at hvis du er stærk i troen, behøver du ikke stå i forsvarsposition. Jeg skal ikke behage nogen - kun Gud. Han skal i centrum – ingen anden..

Hvilke opgaver skal du stå for i Italien?

Når jeg tager tilbage til Italien d. 29. november, flyver jeg først til Rom for at genopfriske det italienske på en sprogskole. Derefter skal jeg bo i Assisi i Sacro Convento. De fleste af de 50 munke dér er italienere; men mange andre nationaliteter er repræsenterede. Assisi er jo et valfartssted, der besøges af 3 – 4 millioner om året, så jeg vil få forskellige arbejdsopgaver bl.a. med rundvisning af skandinaviske grupper. Jeg skal også samarbejde med en svensk guide dernede om forskellige projekter. Andre faste arbejdsopgaver er endnu ikke aftalt.

Jeg prøver på at vænne mig til tanken om min afrejse. D. 3.11. blev der holdt en afskedsfest for mig. Først var der taksigelsesmesse, hvor alle til sidst løftede hænderne og sang en velsignelsessang. Fem præster fra Folkekirken var med. Bagefter var der stor fest, hvor biskoppen deltog. Det er da vemodigt at skulle herfra; men jeg vil tilbage til Assisi, hvor det hele begyndte for mig. Nu er jeg jo lige fyldt 60, så det skal være, mens jeg endnu har fysikken til det. Jeg vil ikke

ende som en sur gammel mand, der fortryder

Hvordan har det været for dig at skulle bo i en fremmed kultur?

Når man tager ud og missionerer, skal man glemme, hvor man kommer fra. Nye præster glemmer ofte hvor de egentlig er henne; men man skal sætte sig ind i sproget og kulturen.

For eksempel nytter det ikke noget at skælde italienerne ud for, at de er mere kaotiske end os og ikke forstår at organisere...

Jeg har været knap et år i Centralamerika i Honduras. Her arbejdede jeg i slumkvartererne med forkyndelse – men også med socialt arbejde. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg skulle koncentrere mig om landet og glemme min rationelle sans for at organisere. Det var dem, der skulle lære mig noget. I slumkvarteret lærte jeg at leve mere intensivt – her og nu.

Som katolikker er vi jo forskellige i Danmark og Italien. Sommetider kan man som dansker synes, at italienerne er lidt lemfældige og overfladiske med det katolske; men vi har jo forskellige udtryksmåder. Omvendt kan jeg godt af og til her i Danmark synes, at vi er lidt for alvorlige. Humor kan være en vigtig del af vores liv, og vi danskere mangler spontanitet.

Du har blandt meget andet også engageret dig i asylansøgerne?

Ja det har jeg, fordi vi har en forpligtelse

som kirkefolk. I Sankt Laurentii Menighed i Roskilde er vi gået ind i arbejdet med flygtningene i Avnstrup. (*Flygtningecenter i Hvalsø uden for Roskilde - primært for afviste asylansøgere red.*) Menigheden har givet dem klippekort, så de kan komme lidt ud, og vi har nedsat en gruppe, som arbejder med flygtninge. Jeg er glad for, at biskop Czeslaw har sat sig ind i dette problem og besøgt flere flygtningelejre. Det er simpelthen grotesk, at man sender dem hjem, når man ved, de er forfulgte. De er flygtede og ved ikke, om de er købt eller solgt. Vi skal gøre det tåleligt for de mennesker, der er i klemme og være til stede dér, hvor der er brug for omsorg. Når vi engagerer os i flygtningene, kan det ikke undgå at blive politisk. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal være partipolitiske. Efter min mening har Folkekirken berøringsangst, hvad angår det politiske. I Folketinget har vi to politiske præster. De er åbenbart de eneste, der har lov til at være politiske. Alle andre skal holde deres mund...

Hvordan ser fremtiden ud for franciskanerne i Roskilde?

På indeværende tidspunkt ved vi ikke, om der kommer andre gråbrødre til Roskilde. De har stor tilgang i Afrika, i Brasilien, på Filippinerne og i Indien; men det kniber i Vesteuropa. Det kan der være flere årsager til – bl.a. hetzen mod Kirken og sækulariseringen. Men jeg er optimistisk med hensyn til Kirkens fremtid som sådan. En kriseperiode som den, vi er i nu, kan være god for refleksionen. Vi må spørge os selv, hvad vi

kan gøre for at ændre billedet, og hvordan vi kan stå mere tydeligt frem som kirke.

Enkelte ledige pladser på forårsrejse

Der er stadig enkelte pladser tilbage på forårsrejsen 17.- 24. maj.

Program i sidste nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen.

Hurtig tilmeldelse er nødvendig!

Vi har modtaget

**Bogudsalg i Sankt Andreas Bibliotek
Gammel Kongevej nr. 15
d. 5. april kl. 11 – 15**

Mød andre bogelskere på Den katolske Kirkes bibliotek og find den bog, du går og leder efter.

Vi sælger flere tusind bøger inden for emnerne bøn, spiritualitet, *franciskanerordenen*, bibelkommentarer, kristen skønlitteratur, filosofi, religiøse ordener, helgener, kirkehistorie, kirkekunst og meget, meget mere.

Vi ses!

Dante Alighieri

kilde: <http://da.wikipedia.org/wiki/Dante>



Dante Alighieri (født 1265 i Firenze, død 13. eller 14. september 1321 i Ravenna) var en italiensk forfatter og politiker. Dante regnes for et af de helt store navne i den europæiske litteraturs historie sammen med bl.a. Homer, Shakespeare, Goethe og Dostojevskij. Hans hovedværk er Den guddommelige komedie, et episk digt om en rejse gennem helvede, skærsheden og paradiset.

Betydning

Dante regnes som en af grundlæggerne af moderne italiensk sprog og litteratur. Dante var stærkt bundet til Firenze i et had-kærlighedsforhold. Efter de politiske stridigheder fandt Firenze efterhånden frem til en stolthed over Dante og mindedes ham med monumenter og marmorplader med forgyldte citater fra "Komedien" til minde om stridighederne mellem florentinerne, der ændrede både Firenze og Dantes liv. Dantes imponerende gravmæle i Firenze er dog tomt - Dante fik aldrig lov til at vende tilbage til Firenze efter sin politisk betingede forvisning. Han døde i eksil i Ravenna og er begravet dér.

Opvækst og ungdom

Dante voksede op uden forældre. Det menes, at faderen var en lavadelig notar i Firenze og forholdsvis velstillet. Efter forældrenes død efterlod faderen en større sum penge, der gjorde det muligt for Dante at komme i klosteskole; han var knyttet til franciskanerkirken Santa Croce og dominikanerkirken Santa Maria Novella. Derudover var hans ungdom helliget det aristokratiske selskab i Firenze. I sin ungdom mødte han også kærligheden i Beatrice, som døde i 1290 - i begyndelsen af hans manddom. Han blev gift igen og fik fem børn, hvorefter han begyndte på filosofiske studier og engagerede sig lidenskabeligt i Firenzes poli-

tiske liv.

Striden mellem ghibellinerne og guelferne

En gammel strid mellem ghibellinerne og guelferne erstattedes af en ny strid mellem de sejrende guelfere, som blev splittet i to fraktioner: De sorte og de hvide.

Da Dante obligatorisk blev valgt til prior, prøvede han at lægge låg på konflikterne. Han rejste ud på diplomatiske missioner, men vendte skrækslagen tilbage til et nyt, sort Firenze. De sorte jog de hvide ud og dømte Dante til døden, da han ikke ønskede at bekende sin skyld i embedsmisbrug, bedrageri og forræderi med mere. Resten af sit liv levede han som landflygtig og tilbragte meget af sin tid ved forskellige fyrstehoffer. Da den sidste del af hans liv var præget af landflygtighed, havde han ikke mulighed for at leve sit liv fuldt ud, men fik dog fuld-

endt sit livsværk: "Den Guddommelige Komædie".

Dantes Værker

- * La Divina Commedia (livsværket; nyeste danske udgave: Dantes guddommelige komædie, på danske vers og med kommentarer af Ole Meyer, København 2004 (3. reviderede udgave))
- * Vita Nuova (ungdomsværk, digtkreds; dansk udgave f.eks. Nyt liv : La vita nuova / Overs.fra italiensk af Johannes Dam, København 1965)
- * Convivio (encyklopædisk-filosofisk værk, ikke oversat til dansk)
- * De monarchia (politisk værk om kejserdømmet og verdensfreden, ikke oversat til dansk)

Rejse til Assisi i begyndelsen af oktober

ledet af: Frederik Hjerrild



Vi planlægger at lave en rejse til Assisi i begyndelsen af oktober. Det er endnu for tidligt at sige noget præcist om rejsen, men vi er ved at finde flyforbindelser etc.

Sandsynligvis vil rejseperioden blive 1. - 9. oktober. Datoerne ligger måske lidt skævt på to uger, men valget af denne periode skyldes at vi gerne vil kunne tage del i Frans-festdagene omkring den 4. oktober.

Rejseprogram for oktober-rejsen med tilmeldingsblanket vil blive bragt i næste nummer af *Nyt fra Assisi-Kredsen*. Rejsens pris vil blive ca. 7.500 kr.

Ny generalsekretær i Danske Kirkers Råd

Assisi-Kredsen er også deltagere i det videre økumeniske arbejde i Danmark og således medlem af Mellemkirkeligt Arbejdsforum, som er Danske Kirkers Råds afdeling for de økumenisk engagerede foreninger og organisationer



Pastor Mads Christoffersen er ansat som ny generalsekretær for Danske Kirkers Råd fra 1.1.2008. Mads Christoffersen er 31 år, cand.theol. fra Københavns Universitet med en Master i Afrikastudier.

Økumenisk erfaring

Mads Christoffersen er ordineret præst i Folkekirken og varetager p.t. et tre måneders vikariat som børne- og ungdomspræst i Brorsons kirke på Nørrebro i København.

Mads Christoffersen har gennem en årrække engageret sig i forholdet mellem økumenisk teologi og samfundsforhold, særligt i Afrika. Han har tidligere været ansat i Folkekirkens Nødhjælp og Det økumeniske Fællesråd og frivilligt engageret i Økumenisk Ungdom. Mads Christoffersen tiltræder stillingen som generalsekretær umiddelbart efter sit vikariat den 1.1.2008.

Et drømmejob

Mads Christoffersen glæder sig til sit nye arbejde, som han kalder et drømmejob.

”Min vision for Danske Kirkers Råd er, at det skal være et forum for udveksling af teologiske standpunkter og praktiske erfaringer. Gennem dialog på tværs af kirkeskel skal den økumeniske indsats styrkes. Jeg glæder mig meget til at være med i arbejdet med at styrke og facilitere det vigtige økumeniske arbejde Danske Kirkers Råd udfører,” siger han.

Mads Christoffersen er gift med pastor Linda Friis Christoffersen og de har sammen to børn.

Mads Christoffersen kan træffes på tlf. 30238673 eller e-mail: mads@brorsons.dk

BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Dalles Have 24, 3400 Hillerød
tlf 48 24 50 60
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Havnevej 26, st.tv.
4000 Roskilde
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49

Suzanne Scavenius Torp,
Jægersborg Alle 45, 2. mf.
2920 Charlottenlund
tlf 39 64 45 11

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114, 1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

Inge Lise Therkildsen
De Conincks Vej 20, 2840 Holte
tlf 45 41 34 33

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 83 45 93

Eva Rungwald
Løvevej 10, 2610 Rødovre
tlf 36 41 33 96

NYT FRA ASSISI-KREDSSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen