



Nyt fra **ASSISI-KREDSSEN**

September 2009

nr. 64



INDHOLD:

Kontingent	<i>side 2</i>
Efterårsmøde	<i>side 3</i>
Rejsebrev fra Assisi	<i>side 5</i>
Program for forårsrejse 2010	<i>side 9</i>
Rettelse til sidste nummer	<i>side 14</i>
Bøger til salg	<i>side 15</i>
Broder Theodor	<i>side 16</i>
Skåneturen	<i>side 18</i>
Bestyrelsen	<i>Bagsiden</i>

ASSISI-KREDS DATOER

Assisi-rejse:
1.- 9. oktober 2009
(henvendelse Frederik Hjerrild)
21. november 2009
Efterårsmøde
27. februar 2010
Årsmøde
Assisi-rejse:
28. april - 5. maj 2010
(se programmet side 9)



Har du betalt dit kontingent?

Det koster mange penge at sende rykkerskrivelser ud til medlemmer, der ikke har betalt kontingent.

Det vil vi gerne undgå, så derfor skal vi bede medlemmer, der ikke har betalt kontingent på girokortet, der fulgte med blad nr. 62 (Februar 2009).

Medlemmer med ældre kontingentrestancer vil blive slettet af medlemslisten, og det vil jo være ærgerligt.

Kontingentet er:

- * 100 kr. for enkeltmedlemmer
- * 150 kr. for par

Kontingentet kan indbetales på giro 225 1949 eller ved en netbank-overførsel til reg. nr. 0258 konto 225 1949. Husk at anføre navn på den eller de personer, som indbetalingen vedrører.

Kasserer Lotte spejder efter din kontingentbetaling!

Efterårsmøde

d. 21. november 2009 i Enghave Kirke

Dette års efterårsmøde afholdes i Enghave Kirke lørdag d. 21. november.

Vi begynder kl. 11 med gudstjeneste i kirken, hvorefter der er frokost.

Dagens foredrag er ved universitetslektor Johs. Nissen.

Hans emne er:

Bjergprædikenen og efterfølgelsen

Han vil i foredraget også komme ind på Frans' efterfølgelsesetik.

Betaling for deltagelse i efterårsmødet er 100 kr., som også dækker betaling for frokost og kaffe.



SERMON ON THE MOUNT



Johannes Nissen er universitetslektor i Ny Testamente ved Det teologisk Fakultet på Aarhus Universitet.

Han har ikke mindst forsket i Bibelen set i sammenhæng med etik herunder også spørgsmål om fattigdom og rigdom, og ligeledes i hvad Bibelen kan sige om diakoni, mission og økumeni.



Rocca Maggiore i natbelysning



San Francesco-basilikaen set fra sletten

Rejsebrev Assisi sommeren 2009

af Bo Høgh Rasmussen

Københavns Lufthavn d. 12. juni – Marianne Plum spørger om jeg vil skrive rejsebrevet fra turen – øh ja – med forventningens glæde til turen, siger man jo ja til det hele.

Når jeg kigger rundt på flokken af rejse-deltagere, hvem kender jeg? Jo der er jo de fire venner fra Anna Kirke Bente, Vi-beke, Eila og Carsten. Marianne og Gun-nar kender jeg fra kirkelig sammenhæng.

Men det er jo lige meget om man kender

de andre i forvejen, for på Assisi-rejserne er der altid mange spændende mennesker, som man kommer til at lære at kende.

Nogle har været i Assisi rigtig mange gange, jeg er der kun for 3. gang. Hvorfor deltager jeg så? På grund af Frans, ikke på grund af byen Assisi.

Min interesse for og beundring af Frans har sit udspring i den danske pilgrimsbevægelse.



Chiesa di santo Stefano



Theodor og rejsedeltagere

Hvad har pilgrimsbevægelsen og Frans med hinanden at gøre? Jo den svenske pilgrimspræst Hans-Erik Lindström er stærkt påvirket af Frans. Lindströms bøger "Lilla pilgrimsboken" og "Gå med Gud" er meget inspireret af Frans og franciskanerne. Hans-Erik Lindström har været inspirationskilde for den danske pilgrimsbevægelse.

Vandringerne bygger på 7 "nøgler", nu kan du jo selv bedømme hvor meget Frans der er i det.

Langsomhed, tage det roligt. Få tid til at opleve og se, tid til eftertanke og bøn, tid til stilhed og koncentration.

Frihed, fra kalendere, telefoner osv. Frihed fra tidens pressende stressfaktorer.

Enkelhed – så lidt med som muligt, man behøver ikke meget, lidt vand, mad og skiftetøj.

Frihed for bekymringer – man lærer at det "ordner sig nok".

Stilhed – man kan også i grupper gå i stilhed. Pilgrimsvandringen ligner retrætens form og indhold.

Fællesskab – på svensk "delande", man deler hvad man har også besvær og slid, glæde, hvile og livsskæbner.

Åndelighed "var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst".

Jeg var blandt andet i Assisi for at planlægge en pilgrimsvandring fra La Verna til Assisi. Så jeg gik ud nord og syd fra Assisi, på turen til Carceri var Vibeke og Eila med. En højdeforskel på 450 meter er mere end Frederiksberg bakke, selv i juni med næsten ingen oppakning, kun lidt vand, kiks og plaster.

Turen til fods til S. Maria degli Angeli er anbefalelsesværdig, især turen tilbage, franciskaner klosteret er ret imponerende, når man kommer fra S. Maria degli Angeli.

Jeg har tit tænkt på hvad man kan udlede af historien i "Franses små blomster", hvor Frans beder sin medbroder om at snurre rundt, da denne spørger om hvil-

ken vej de skal gå i et vejkryds. Nu kunne jeg jo spørge nogen, der ved sådan noget; Marianne, Gunnar og Theodor. Marianne og Gunnar sagde at retningen var lige meget, tilfældet kunne råde, samt at Gud altid ville lede dine veje. Jeg fik først spurgt broder Theodor da han var i Danmark i efteråret og tænk han sagde det samme, minus det med tilfældet.

Franciskansk spiritualitet, det omtales tit og alle tager for givet at det ved alle hvad er – men ikke mig, så jeg spurgte Gunnar om det. Gunnar svarede at det var oplagt at spørge de 2 franciskanere, der skulle komme samme aften om det, den engelske franciskaner broder og broder Theodor.



Gadeudsmykning med blomster til Kristi Legemsfest



S. Maria Maggiore

Broder Theodor blev forhindret, da han skulle deltage i et møde i klosterets ledelse.

Den anglikanske franciskanerbroder fortalte at franciskansk spiritualitet er kendetegnet ved ønsket om at være nær ved Gud, men samtidig nær ved menneskene.

I Roskilde (efterår 2009) sagde Broder Theodor at han altid blev noget fjern i blikket når han blev spurgt om franciskansk spiritualitet, for emnet er omfattende og svaret meget langt og svært, fordi der er så mange definitioner, der skal præciseres. Guds kærlighed, bøn og næstekærlighed er min udledning af hvad broder Theodor sagde. Det er jo rigtigt: der er rigtig mange definitioner af dette.

Det er måske også spørgsmålet om en balance mellem ord og gerninger.

Klarisserne synger stadig meget smukt til Guds ære, messen i Francesco-Basilikaens underkirke er stadig meget bevægende, Sankt Stefanus kapel er stadig det mest uforstyrrede sted til andagt.

Der er stadig tonsvis af fristelser i Assisi, kager, souvenirs og seriøs shopping. Jeg fik købt min store andel af souvenirs til familie og kollegaer.

Fortsættes side 13



ASSISI-REJSE

28. april - 5. maj 2010

Tilmeldingsblanket til
ASSISIREJSE
28. april – 5. maj 2010

Hermed tilmeldes

navn:

cpr-nr:

og navn:

cpr-nr

adresse:

tlf:

e-mail:

enkeltværelse

dobbeltværelse

afbestillingsforsikring ønskes
(250 kr pr delt.)

Særlige hensyn:

Tilmeldingen sendes til:

Gunnar Bach Pedersen, Sdr. Boulevard 114, 1. tv. 1720 København V
Depositum på kr 1000 pr deltager sendes til Assisi-Kredsen på samme
adresse - helst på **Giro 8 73 80 41** eller ved bankoverførsel til
Reg.nr 1551 Konto 8 73 80 41 .

dato og underskrift: / - 20_____

ASSISIREJSE

med Assisi-Kredsen
28. april – 5. maj 2010

Assisi-Kredsen tilbyder atter en Assisirejse i foråret 2010, med mulighed for at se de franciskanske steder i Assisi. Der bliver også ture til stigmaternes bjerg, La Verna og til Subasio-bjergets top.

Rejsen foretages med SAS til Rom

Afrejse: onsdag d. 28. april fra Kastrup Lufthavn kl. 9.45
(mødetid 2 timer før)

Hjemkomst: onsdag d. 5. maj til Kastrup Lufthavn kl. 15.55

Rejsen ledes af: Gunnar Bach Pedersen og
Marianne Plum

Pris: kr 7.500

Ved tilmelding betales et depositum på kr 1.000 pr deltager. Restprisen indbetales senest 6 uger før. Der udsendes opkrævning forinden.

Prisen indbefatter:

Flyrejsen t/r mellem København og Rom, og transport mellem lufthavnen og Assisi. Der er ikke inkluderet måltider i flyet.

Indkvartering i dobbeltværelse i kloster fra onsdag til onsdag.

Helpension med vin til maden.

Alle udflugter, herunder besøg på La Verna og en halvdagstur til Le Carceri, Monte Subasio m.m.

Forsikring for forsinket fremmøde ved hjemrejsen (fx af trafikale grunde) - derfor har vi brug for alle deltageres cpr-nummer.

Ikke inkluderet i prisen

Enkeltværelse kan fås *for ekstra kr 500*. Enkeltværelsestillæg vil normalt være obligatorisk for dem, der tilmelder sig alene.

Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for 250 kr. pr deltager, hvis du ikke er forsikret på anden vis.

Ved tegning af afbestillingsforsikring gælder:

Ved afbestilling på grund af lægedokumenteret sygdom tilbagebetales rejsens fulde pris.

Afbestilling:

Ved afbestilling før 14. marts er depositum tabt. Ved senere afbestil-

ling betales rejsens fulde pris. Se dog ovenfor om forsikringsmulighed.

Advarsel:

Det offentlige Sygesikringskort dækker ikke mere særlig hjemtransport med ambulancefly. Det anbefales at være forsikret på anden vis.

Adresse i Assisi:

Casa di Accoglienza Madonna della Pace
Via Bernardo da Quintavalle 16
06081 Assisi(PG), Italia
tlf 0039 075 81 23 37

**Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN
i samarbejde med Net Travel Service.**

Assisi-Kredsen en økumenisk kreds med det formål at udbrede kendskabet til Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til Assisi.

Net Travel Service er et rejsebureau og medlem af rejsegarantifonden.

I rejsen kan deltage:

Medlemmer af Assisi-Kredsen.

Assisi-Kredsens formand er:

Frederik Hjerrild, Dalles Have 24, 3400 Hillerød
tlf 48 24 50 60
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Assisi-Kredsen sekretær er:

Marianne Plum, *adresse, se nedenfor*
Hertil bl.a. henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen.

Alle henvendelser om denne rejse sker til rejsens ledere:

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114, 1. tv., 1720 Kbh V, tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk
og Marianne Plum
Teglværksgade 3. 1.th. 2100 København Ø tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk



Aftensamvær på terrassen

Rejsebrev

Fortsat fra side 8

Fra tidligere rejsebeskrivelser kender I jo Alcatarine søstrenes herberg, udflugterne til diverse kirker, Carceri, bjerget Subasio og tidligere skribenter har ret – Alcatarine søstrene er gæstfrie og muntre, Assisi by og bjerget den ligger på er smukt og kirkerne interessante.

Men det store spørgsmål er altid, hvordan virker La Verna på dem der er der første gang?

Og jo, der var flere der blev stærkt rørt af Gud på La Verna.

Og rejseholdet bestod af nogle rigtig spændende mennesker, som det var meget

berigende at tale med. Vibeke var stolt af at ikke at have givet efter for sit shopping gen, jeg var stolt af at ikke at have købt endnu flere souvenirs; Bente tog indkøbs 1. pladsen med et flot billede og nogle smukke smykker fra Murano, Carsten fandt sin aftershave, Eila fik sin kuffert igen og broder Theodor sin whisky.

Så rigtig gættet - det var en rigtig god tur, eller som de unge siger i dag – det var nice.

Til dig der ikke har været i Assisi, prøv en tur, du kan sagtens finde Frans og Kristus mellem alt turist tingeltanget.

Pax et bonum
Bo



Fattigdommens velsignelser

Rettelse til sidste nummer

Desværre var vi kommet til at skære afslutningen af Bjarne Lenau Henriksens foredrag - her bringes de sidste to afsnit.

For når man er høihjertet og høisindet, kan man rumme mange slags mennesker i sit hjerte, sind og hus. Så ved man, at der ikke går noget fra en selv, når man siger ja til andre menneskers ønske om at blive mødt med god tid, god plads og lige værdighed. Og skulle der gå noget fra en selv, gør det ikke noget, for man vil stadigvæk selv kunne leve med masser af værdighed. Man har rigeligt af den, mere end man har brug for. Man behøver ikke engang være næstekærlig for at være høihjertet og høisindet. I Danmark behøver vi ingen særlig uegennyttighed og gavmildhed for at give plads til andre. Vi har så rigeligt plads og råd til det. Vi vil dårligt nok mærke det, når vi giver plads. Vi skal ikke engang give ædelmodigt afkald på noget som helst for at komme til at ligne nogle, der er generøse.

Men generøsiteten kan ikke leve sammen med den angst, der æder sjæle op. Generøsiteten kan ikke leve sammen med selvtilstrækkeligheden, hverken den økonomiske, religiøse, kulturelle eller etniske selvtilstrækkelighed. Generøsiteten lever af den tro, det håb og den kærlighed, som ikke søger sit eget men sprænger grænser, angstens grænser.

Bøger m.m. som kan købes gennem Assisi-Kredsen

Pilgrimsbogen af Johannes Jørgensen	65,00 kr.
Fioretti, Små buketter fra Frans af Assisis blomsterhave	179,00 kr.
Frans af Assisis liv, fortalt af Bonaventura	179,00 kr.
Frans af Assisi, en udfordring til vor tid af Bodil Busk Sørensen	179,00 kr.
Frans af Assisi, et liv der blev til bøn	140,00 kr.
Assisi, franciskansk vejviser	25,00 kr.
Den lille Pilgrimsbog	75,00 kr.
Birgitta af Vadstena af Bodil Busk Sørensen	179,00 kr.
Nu lægger vinden sig i verdens haver, en sonet krans af Lisbeth Smedegaard Andersen	149,00 kr.
Håndholdt tro og håb, dogmeprædikener af Frederik Hjerrild	198,00 kr.
Drømmen og rejsen af Murray Bodo	75,00 kr.

Desuden flere gode bøger, som vi kun har i enkelte eksemplarer.
Men kontakt os, så skal vi se, om vi kan opfylde netop DIT bogønske.

Også postkort har vi et stort udvalg i. Bl.a Solsangskortet med Ingeborg Petersens
smukke akvarel.

1 stk. 10 kr., 3 stk. 25,00 kr.

Desuden flere udgaver af Tau-korset og andre spændende ting fra Assisi.



Broder Theodor

- vores franciskanermunk i Assisi!

Nej – vi danskere ejer ham ikke. Men han er fra Roskilde. Det betyder meget når han fortæller om sine ”to sindsoprivende år” i Assisi.

Sådan blev foredraget annonceret i Assisibladet. Det lød spændende synes jeg og ca. 200 andre personer også. Så mange mennesker kunne menighedssalen ikke rumme og Skt. Laurenti kirke lagde derfor hus til sammenkomsten.

Broder Theodor tog lidt forlegen imod sine mange gæster og sagde: Velkommen

i Herrens Hus, men bare for at høre på mig.

For to år siden – efter en stor afskedsfest – skulle jeg gøre mig klar til rejsen. Det vil sige – at der skulle pakkes. Ikke besværlig for en franciskanermunk, skulle man tro. Men jeg havde ti flyttekasser – min fattigdom.

Fattigdommen, som symboliseres i en af de tre knuder på mit reb. Måske bør dette begreb i dag fortolkes som ydmyghed. Ydmyg respekt over for andre mennesker,



Theodor som guide for Assisi-Kredsen i San Francesco

over for sin næste.

Det er iøjnefaldende hos broder Theodor – den ydmyge, venlige varen over for enhver.

Men det betyder ikke at han er mundlam. Tværtimod, han siger – jeg kan jo ikke holde min mund, når jeg synes noget skal siges eller ændres.

Kort tid efter hans ankomst til klostret i Assisi, hvor 50 brødre af forskellige nationaliteter bor, bemærkede broder Theodor over for sin foresatte at han havde forslag til nogle forandringer. Ja - ?

Efter et stykke tid blev han bedt om at stille op til valg til en slags bestyrelse – råd – i klostret.

Det ønskede broder Theodor dog ikke. Den foresatte sagde, at det burde han gøre, for man havde brug for ham. Ja, så gør jeg det, svarede broder Theodor.

Lydighed, det er den anden knude på rebet omkring munkekutten.

Broder Theodor fik mange stemmer i dette valg. Men tiden derefter blev sindsoprivende. For mange af munkene blev enten hans ”venner” – groft sagt fedtede de for ham, og andre undgik ham. Psst – der kommer ham fra rådet.

Det var ikke holdbart, og derfor sagde han - godt nok er jeg i rådet og er med til at træffe de store afgørende beslutninger for klostret, men jeg er stadig broder Theodor, og som sådan måtte de respektere ham.

Jeg kan jo ikke holde min mund, sagde han lidt undskyldende .

Også den tredje knude på rebet, som hol-

der munkekutten sammen, blev nævnt. Den står for løftet om at leve ugift, også kaldet kyskhedsløftet.

Og broder Theodor forklarer med sin milde lethed, selvfølgelig kan jeg også blive forelsket. Det sker mest om foråret. Så tager jeg solbriller på.

Men det ændrer ikke noget på min indstilling – at ville leve mit liv med og for Gud alene.

At være tilstede der hvor man er – overfor sin næste – næstekærlighed.

Det gælder jo alle mennesker. Det kan slå gnister i samlivet og kan være vanskeligt. Her tænkte broder Theodor på en bestemt medbroder, som han bestemte ikke syntes om. Hvordan ville han nogensinde kunne samarbejde med ham? Han var også valgt ind i rådet.

Men det nytter ikke noget at se tilbage på gamle genvordigheder. Jeg måtte se fremad og jeg prøvede over lang tid, fortæller han. Jeg måtte finde gode egenskaber, positive karaktertræk, stærke sider hos ham. Ganske langsomt fik jeg øje på dem, og vi kunne samarbejde.

Åh ja, glem ikke glæden. Find den hver dag. Også når du har sorger. Måske over et glas vin, over et smukt syn, et godt samvær, ja, som jeg gjorde det en dag efter en lang, from procession med mange bønner, i en glad svingom.

Med broder Theodors ønske om at komme godt hjem tog vi derfra let i sindet og med mange gode tanker.

Et lille referat

af Blanka Langsted

Skåneturen

12. september 2009
til Sct. Olof og Glimmingehus



Alteret i Sct Olofs Kirke

Så blev det dagen for efterårsturen til Skåne. Vi mødtes ved Enghave Kirke kl. 9 i dejligt solskinsvejr.

Det første, vi skulle se, var Sankt Olof Kirke. Her sluttede Per Unsgaard, formanden for Franciskus-sällskapet - vores svenske søsterorganisation - sig til os.

Kirken var rigt udstyret med middelalderlig træskærerkunst, som var meget in-

teressant. Vi startede med en kort tolvssang i kirken. Vi sang først "I Himmelen, i Himmelen" med folkemelodi fra Dalarna, derefter sang Eva Rungwald sekvensen til Olavs festdag. Eva har en vidunderlig stemme, det var meget smukt. En skånsk guide fortalte om kirken og Sankt Olof.

Den medbragte mad blev spist i menighedshuset.

Derefter kørte vi til Glimmingehus, hvor nogle var på en kort rundvisning, andre en længere.

Turen gik så til Simrishamn, hvor der var mulighed for at købe kaffe med hvad, der til hører, eller at se lidt på byen.

Nu var det tid at drage mod Malmø, vi skulle spise på Ängavallens Gård. Jeg tror, at det er det bedste måltid, jeg har fået nogensinde. Det smagte vidunderligt.

Det var økologiske produkter ”fra jord til bord”; de dyrkede og opdrættede alt selv. Afslutningen på middagen var en vise om Karl den 12. sunget af gårdejereren.

En rigtig dejlig dag, hvor gamle rejsefæller mødtes og nye bekendtskaber opstod.

Tak for en dejlig dag.

Vibeke Johansen



Formanden og kassereren studerer Glimmingehus

BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Dalles Have 24, 3400 Hillerød
tlf 48 24 50 60
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Teglværksgade 3, 1.th, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Havnevej 26, st.tv. 4000 Roskilde
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49
Bank: reg. nr 0258 konto: 225 19 49

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114, 1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gpb@assisi-kredsen.dk

Eva Rungwald
Løvevej 10, 2610 Rødovre
tlf 36 41 33 96

Inge Lise Therkildsen
De Conincks Vej 20, 2840 Holte
tlf 45 41 34 33

Gert Ryom-Hansen
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 26 14

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 83 45 93

Blanka Langsted
Roskildevej 94, 5.tv.,
2000 Frederiksberg
tlf 38 79 89 82

NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen

Nyt fra Assisi-Kredsen
ISSN 1395-8798

Assisi-Kredsen på Internet: www.assisi-kredsen.dk