



Nyt fra **ASSISI-KREDSSEN**

December 2010

nr. 69



INDHOLD:

ASSISI-KREDS DATOER

Adventshilsen	<i>side 3</i>
Rejse oktober 2011	<i>side 4</i>
Fra efterårsrejsen	<i>side 5</i>
Bog anmeldelse	<i>side 8</i>
Sankt Rufinus	<i>side 9</i>
Rejse juni 2011	<i>side 11</i>
Bestyrelsen	<i>bagsiden</i>

26. februar 2011
Årsmøde i Enghave Kirke

3. - 11. juni 2011:
Assisi-rejse
Henv. til Gunnar Bach Pedersen

3. - 11. oktober 2011:
Assisi-rejse
Henv. til Frederik Hjerrild

Med dette billede fra julekrybben i
Santa Maria degli Angeli ønsker
bestyrelsen alle kredsens medlem-
mer en glædelig jul



Adventshilsen 2010

fra formanden

Fra omkring Alle Halloween - undskyld: *Alle Helgen* - begynder der 'at gå jul i den' i Danmark. Magasin på Kongens Nytorv har lysindrammede vinduer over hele facaden, juleguirlander og rensdyr breder sig, firmaer og klubber og aftenskolehold bestiller plads til julefrokoster til afholdelse i begyndelsen af december, og i nogle kirker byder kalenderen på et righoldigt juleprogram fra sidst i november med 'Vi synger julen ind' og videre i begyndelsen af december med julekoncerter, julefest m/juletale, julehistorie, julesalmer og julelækerier. Det er mageløst, som H.C. Andersen sikkert ville have sagt det.

Og man forstår det jo godt, der er ikke meget at råbe hurra for i dette land i den mørke tid. Digteren Henrik Nordbrandt rammer meget præcis med sit digt

“Året har 16 måneder: November
december, januar, februar, marts, april
maj, juni, juli, august, september
oktober, november, november, november, november.”

Men ... der er lys forude. Adventstiden peger fremad, og alle har lov at glæde sig.

Da Frans for næsten 800 år siden, først i december 1223, var på vej hjem fra Rom, hvor han havde fået anerkendt sig regel for *Mindrebrødrene*, var han nået til Greccio ca. 70 km syd for Assisi for at fejre jul dér. I Johs. Jørgensens *Pilgrimsbogen* kan man læse Thomas af Celanos beretning om Frans, der med hjælp fra en velhavende mand i Greccio havde fået lov til at fejre jul på en særlig måde lige over for byen Greccio på den anden side af kløften: i en klippehule var der lavet en julekrybbe med det hele, Jesusbarn, hø og okse og æsel, og Thomas beretter meget realistisk at Frans holdt en juleprædiken: "Med Ord, der drypper af Sødme, taler han om den fattige Konge, som i Nat er født, og som er den Herre Jesus i Davids Stad. Og hver Gang han vilde nævne Jesu Navn, overvældede hans Kærligheds Ild ham, og han kaldte ham i Steden Barnet fra Bethlehem. Og Ordet Bethlehem sagde han med en lyd som



Frans knæler ved krybben - i Greccio

af et Lam, der bræger, og naar han havde nævnet Jesu Navn, saa lod han sin Tunge glide over sine Læber som for at smage den Sødme, hint Navn havde efterladt ved at udgaa over dem. Først sent endtes denne hellige Vaagenat, og enhver vendte med Glæde hjem til sit".

Jeg holder meget af denne enfoldige, alvorlige, glade og hengivne beretning, som lyser af ægte juleglæde.

Året 2010 er snart gået, og vi kan se tilbage på et år med gode møder og udflugter og rejser. Vi i bestyrelsen ønsker alle medlemmer og venner en fredfyldt adventstid, en glædelig Jul og et godt Nytår - med tak for de samvær og kontakter vi havde i dette år, på gensyn! - og vi ønsker alle

Fred og alt godt!

Frederik Hjerrild
fmd.

Rejse til Assisi efterår 2011

Der er planlagt en rejse til Assisi 3. - 11. oktober 2011 under ledelse af Frederik Hjerrild og Susanne Gram Larsen.

Rejseprogram vil blive bragt i næste nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen.



At være Pilgrim i LIVET – endnu en tur til Assisi
Beretning fra turen den 19 – 25. september 2010.

Til søstre

digt oplæst på afskedsaftenen den 23. september 2010

Vision med Assisi på sletten
En fascination og passion af Frans
Kom umærkeligt ind i mit liv
Enkelthed, medfølelse og kærlighed
Til og for alt levende
Indgang til
 Casa Madonna della Pace

Via Bernardo da Quintavalle
16 søstre af Alcantarine ordenen
Modtager os med åbne hjerter
Paradisets grønne have inden for murene
Enkelt- og dobbeltceller til alle danske pilgrimme
Omsorg fra Suore Francescane Alcantarine søstre

Min daglige oplevelse og samvær beriges
Himmelsk ”lodi”-sang fra morgenstunden
Omsorgsfuld udskænkning af kaffe og chokolade
Iblandet brød med sødmefyldt honning
Prima colazione serveres med kærlig hånd af smilende søstre
Senere Pranzo og Cena med vidunderlig suppe, pasta og frugt
Super veltillavet af kærligt forstående søstre

Mit ophold på Casa Madonna della Pace
Omkranses af åbne, smilende og kærlige nonner
Altid parat og forstående overfor mine ønsker
Altid kærlig og direkte kommunikation
 Med øjne, sprog og adfærd
 Næstekærlighed, medfølelse og hjertelighed
 Latter og livsglæde

I morgen skal vi rejse efter Frans til la Verne
Om få dage hjemme i Danmark igen
Det kolde, regnfulde klima langt fra solen og varmen
Langt fra Casa Madonna della Pace



Men i mit hjerte har jeg de kærlige søstre
En uges intens oplevelse af Frans
Omkranses af omsorg fra søstrene
24 timer i døgnet
Minderne fra ugen er i mine tanker
Hele tiden

Nu er det tid til at planlægge
Mit 6. besøg
Til Casa Madonna della Pace
Midt i hjertet af Assisi
Hos søstrene fuld af livsglæde og kærlighed

Finn Andersen

Fra efterårsturen



BOGANMELDELSE:

Lissi Lundh:

Clara af Assisi - Fattigdommens mystiker



Hvis man ikke ved ret meget om Clara, kun at hun var samtidig med Frans og hans åndelige veninde, så er det en god ide at læse denne lille bog.

Bogen er let læst og er oplysende omkring Clara, hendes liv og samtid, ja den er nærmest en kronologisk gennemgang af hende liv fra fødsel i 1193 til døden i 1253.

Når man læser bogen, tænker man på, hvad der rører sig i hendes sind, der får hende til at forlade den trygge tilværelse i Assisis overklasse. Men mon ikke det skyldes hendes omgang med Frans, at hun beslutter sig.

Inspirationen fra en række møder, samtaler med Frans får hende til palmesøndag d. 18. marts 1212 til at forlade sit hjem og gå til Frans og brødrene i Portiuncula, lade sit lange hår klippe af, iføre sig kutte af groft tøj og fremover leve et liv i bøn og fattigdom.

Clara lavede sine egne klosterregler efter Frans' forbillede, fattigdoms- og fordybelsesteologi.

Clara ønskede, at de kvinder, der ønskede at følge hende - være med i fællesskabet skulle give deres formue til de fattige, inden de trådte ind i fællesskabet - aflagde løfter, således at ordenen hele tiden kunne fremstå i fattigdommens tegn.

Fra Claras ordensregler og Claras testamente citeres en del, og de er korrekte nok. Men en svaghed i bogen - synes jeg - er de citater, som skulle være direkte, de virker ikke naturlige.

Men læs selv bogen. Den skal nærlæses, så får man et godt indblik i Claras tid, i hendes tanker.

Kilderangivelser og referencer er gode nok og brugbare.

Marianne Plum

Lissi Lundh:
Clara af Assisi
Fattigdommens mystiker
Alfa 2010, 95. s.
168,00 kr.

Sankt Rufinus

Assisis domkirke har navn efter San Rufino, som bragte kristendommen til Assisi og blev byens første biskop. Tidspunktet er lidt usikkert, men man kan se året 238 angivet som hans dødsår.

Det, som legenden har at fortælle om ham, begynder i Lilleasien i byen Amasia i Pontus på Sortehavets sydkyst. Her prædikede han evangeliet sammen med sin søn Cesidius. De blev begge arresteret på

ordre fra den romerske prokonsul. For at omvende ham til hedenskabet sendte prokonsulen to kvinder ind til ham, som havde forstand på trolddom, Nicea og Aquilina. Men da de trådte ind i hans fængsel, blev de slået til jorden af et stærkt lys, og ved Rufinus' belæring blev de omvendt til den sande tro og blev døbt af ham. Derfor blev de to kvinder på prokonsulens ordre torteret og halshugget. Men også soldaterne, der havde været til stede



Biskop Rufinus' grav under højalteret i sin kirke

ved deres tortur, blev omvendt, og til sidst blev prokonsulen det samme. Og han løslod derefter Rufinus og hans søn, men blev derfor selv myrdet af sine hedenske soldater.

Men Rufinus og Cesidius drog videre og kom til sidst til Assisi. Her var der en anden prokonsul, Aspasius, som lod Rufinus føre for sig, og der udspandt sig for øjnene af Assisis indbyggere en samtale mellem Aspasius og Rufinus, hvor Rufinus erklærede, at han ikke frygtede hverken prokonsulen eller hans kejsere. Prokonsulen prøvede på forskellig måde, at fremkalde denne frygt hos ham. Han blev pisket med blylodder og slået på munden med sten, og så ligesom profeten Daniel

kastet i en ildovn, men Guds engel kom og friede ham ud af flammerne.

Til sidst blev han dømt af kejseren i egen person (hvilken kejser er svært at sige, for hvis årstallet 238 passer, så var der det år ikke mindre end seks kejsere). Kejseren dømte, at han skulle kastes i vandet med en møllesten om halsen, og den 11. august blev han kastet i floden Chiascio ved Bastia og blev martyr "idet han herliggjorde Faderen og Sønnen og Helligånden". Hans legeme blev så bjærget op af vandet og anbragt i en sarkofag. Men af frygt for at hedninger skulle bortføre eller profanere hans døde legeme, blev han efter nogen tid ført inden for Assisis bymure, mens sarkofagen blev efterladt.



Tympanon i San Rufino. Figuren til højre skal formentligt forstille biskop Rufinus.

Der menes at have ligget en kirke viet til ham i Assisi tilbage til det 5. århundrede, men i 1028 byggede biskop Ugone en væsentlig større på baggrund af et mirakel, og den fik overført nogle af de kanner, som tidligere havde været tilknyttet domkirken, Santa Maria Maggiore, og San Rufinos kanner fik større autoritet end den gamle domkirkes, og i en periode var Santa Maria Maggiore biskoppens kirke, mens San Rufino var borgernes med en hel del jalousi og magtkamp imellem dem. Men det endte med, at San Rufino trak det længste strå.

Denne stridighed afspejles også i legenderne. Det fortælles, at den sarkofag, som oprindeligt havde rummet Rufinus' legeme, skulle føres til Assisi. Biskop Ugone ville have den bragt til Santa Maria Maggiore, men befolkningen til San Rufino. Det samme ville helgenen. Sarkofagen var umulig at flytte, når man forsøgte at bringe den til Santa Maria Maggiore, Men ganske let at bære mod San Rufino.

Biskop Ugones kirke lå længere fremme end den nuværende domkirke, det meste lå derfor på den nuværende plads foran domkirken – hvilket i øvrigt er et argument imod den traditionelle lokalisering af Claras barndomshjem, idet det altså ikke dengang lå ud til den store domkirkeplads. Ugones kirke blev allerede i 1134 erstattet af den nuværende. Kun klokketårnet fra den tidligere kirke er bevaret, det stod dengang ved siden af kirkens apsis. Den San Rufino-kirke, som vi kender er altså bygget sideløbende med San Francesco basilikaen.

Hvilken byggeaktivitet der da har været i Assisi! Det indre er dog af nyere dato.

Legenderne om San Rufino er først kendt fra midten af 1100-tallet, når man ser bort fra kendskabet til hans martyrdød i Chiascio. Da forstod man betydningen af at have en stærk helgen indenfor sine bymure, og en mand ved navn Maurino blev sendt ud for at efterforske sagen, og han fandt en læsekundig munk, som efter at have studeret de antikke dokumenter skrev Rufinus' legende, som vakte stor glæde i Assisi med dens vidnesbyrd om Rufinus' hellighed og taperhed.

Byen havde fået sin store helgen – som dog små 200 år senere kom til at stå i skyggen af Frans og Clara.

Gunnar Bach Pedersen

Kilder: Arnaldo Fortini: Francis of Assisi og Wikipedia

Sidste frist for forårsturen

Der er stadig pladser på forårsturen d. 3.-11. juni. Men tilmeldelse skal ske snarest til Gunnar Bach Pedersen.



Assisi-Kredsen
Marianne Plum
Teglværksgade 3, 1.th.
DK-2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring



BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Dalles Have 24, 3400 Hillerød
tlf 48 24 50 60
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Teglværksgade 3, 1.th., 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40 / 20 28 25 03
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Havnevej 26, st.tv., 4000 Roskilde
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49
Bank: reg. nr 3186 konto: 225 19 49

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114, 1.tv., 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

Eva Rungwald
Løvevej 10, 2610 Rødovre
tlf 36 41 33 96

Gert Ryom-Hansen
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 26 14

Blanka Langsted
Roskildevej 94, 5.tv.,
2000 Frederiksberg
tlf 38 79 89 82

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 87 99 47

Christina Plum
Strandvejen 91, 2100 Kbh. Ø
tlf 40 56 42 90

NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen

Nyt fra Assisi-Kredsen
ISSN 1395-8798

Assisi-Kredsen på Internet: www.assisi-kredsen.dk