



# *Nyt fra* **ASSISI-KREDSSEN**

Februar 2011

nr. 70



## INDHOLD:

## ASSISI-KREDS DATOER

Årsmøde	<i>side 3</i>	26. februar 2011 Årsmøde i Enghave Kirke
Regnskab 2010	<i>side 4</i>	
Årsmødeforedraget	<i>side 5</i>	3. - 11. juni 2011: Assisi-rejse Henv. til Gunnar Bach Pedersen
Rejseprogram	<i>side 7</i>	
At være pilgrim i livet	<i>side 11</i>	9. - 11. september Tur til Vadstena
Weekendtur til Vadstena	<i>side 11</i>	
Bestyrelsen	<i>bagsiden</i>	3. - 11. oktober 2011: Assisi-rejse Henv. til Frederik Hjerrild

### KONTINGENTBETALING 2011

Så er det igen tid til at betale kontingent til Assisi-Kredsen. Kontingentet er uforandret **kr. 100** for enkeltmedlemmer og **kr. 150** for par.

Betalingen sker på vedlagte girokort. Det kan anføres på girokortet om betalingen dækker kontingent for enkeltperson eller par. I sidste tilfælde anmoder vi om, at *begge* navne anføres på talonen.

Der kan også betales ved bankoverførsel til reg. nr. 0258 konto 2251949 eller eller kontant på årsmødet.

Der selvfølgelig som sædvanligt mulighed for at give overskydende gode gaver!

Med venlig hilsen

*Lotte Abel*

kasserer

### Forsiden

Ved efterårsmødet havde vi besøg af sognepræst Jesper Fich, som gav os et levende billede af Sankt Dominikus og hans eget møde med og optagethed af den dominikanske bevægelse. Ganske vist hævdede han, at det kun var i legenderne, at Dominikus og Frans har mødtes. Men på forsiden ser vi dette legendariske møde i Fra Angelicus' gengivelse. Og dette billede peger så også frem på årsmødet, hvor Frederik Hjerrild holder foredrag om Frans.

# Årsmøde med generalforsamling

lørdag den 26. februar 2011

i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København V

Kære medlemmer af Assisi-Kredsen!

Hermed indkaldes til årsmøde i Assisi-Kredsen med generalforsamling

**lørdag den 26. februar 2011 kl. 11.**

Årsmødet finder sted i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 – vis-à-vis Enghave Station.

Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.11, prædikant er sognepræst Gunnar Bach Pedersen. Efter gudstjenesten er der frokost som er inkluderet i mødeafgiften, drikkevarer kan købes. På årsmødet vil der i forbindelse med pauserne være en bogbod.

Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for generalforsamlingen findes på side 6. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8 dage før mødet.

På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer, idet der hvert år afgår halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås forinden ved at kontakte formand eller sekretær, men også direkte på generalforsamlingen.

Årsmødets foredrag om *Frans af Assisi* er i år lagt i munden på undertegnede. Når vi mødes i Assisi-Kredsen, og når vi rejser til den lille og smukke by i Umbrien, så er grunden jo at det var hér Frans blev født og levede og døde. Frans er en fascinerende og særlig skikkelse, han er Italiens skytshelgen og vel den bedst kendte af alle i den store helgenskare. Og hvorfor? - dét er spørgsmålet jeg vil prøve at give et svar på i mit årsmødeforedrag. Gennem årene har vi til årsmøderne hørt foredrag om mangfoldige emner og personer, men i år er det altså om Frans, en basal og stadig aktuel person for os og for hele kirken.

På godt gensyn til årsmødet!

På bestyrelsens vegne,  
fred og alt godt,

*Frederik Hjerrild*

# Assisi-Kredsens

## Driftsregnskab for året 2010

<u>INDTÆGTER</u>	<u>kroner</u>
Kontingentindbetalinger 2010	30.960
Gaver i forb. m. kontingentbetaling	1.100
Besøg i Roskilde	1.265
Aktieudbytte Danske Invest obligationer	1.981
Renter af bankkonto (lukket rejsekonto)	17
Overskud lukket rejsekonto JP	6.269
Nettoindtægt ved salg af kort og bøger	3.092
Portostøtte, Biblioteksstyrelsen	5.487
Gaver uden for kontingentbetaling	900

## NETTORESULTAT MØDER:

Årsmøde	380	
Efterårsmøde	<u>1.541</u>	
I alt		<u>1.921</u>
		<u>52.991</u>

## UDGIFTER

Porto og gebyrer	2.798	
Kontorartikler og tryksager	793	
Telefon	1.000	
DK Kirkers Råd, kontingent 2010	2.600	
Gaver & blomster	1.357	
Nyt fra Assisi-Kredsen, trykning og porto	32.596	
Kontingent DK Kirkedage 2010	<u>2.000</u>	
	<u>43.143</u>	
Årets overskud		<u>9.848</u>

## Rejser

### Driftsregnskab for året 2010

#### **April/maj, GBP**

Indtægter i alt	136.750
Udgifter i alt	<u>-120.051</u>
	<u>16.699</u>
Depositum rejse 2011	15.750
Betalt depos. for 2011	<u>-4.738</u>
Netto depositum 2011	<u>11.012</u>

#### **September, Johan Petersen**

Indtægter	99.250
Udgifter	<u>-92.981</u>
Overskud	<u>6.269</u>

#### **Ingen rejse, FHJ**

Årets renteindtægt	<u>51</u>
--------------------	-----------

Regnskab revideret d. 20/1 - 2011

Lotte Abel, kasserer

# regnskab 2010

Status pr. 31. december 2010

<u>AKTIVER</u>	<u>kroner</u>
Indestående i bank, driftskonto	23.414
Indestående i bank, rejsekonto GBP	47.745
Kontant kasse, rejsekonto GBP	351
Indestående i bank, rejsekonto FHJ	40.542
OIKOS andele	10.000
Kursværdi investeringsbeviser	46.754
I alt	<u><u>168.806</u></u>

<u>PASSIVER</u>	
Egenkapital ved årets begyndelse	129.878
Årets overskud if. driftsregnskab	9.848
Årets overskud, rejsekonto GBP	16.699
Renteindtægt, rejsekonto FHJ	51
	<u>156.475</u>
Kursgevinst	169
<b>Egenkapital ved årets afslutning</b>	<b><u><u>156.644</u></u></b>

<u>Forudbetalinger m.m.:</u>	
Kontingentbetalinger for 2011	850
Kontingentbetalinger for 2012-13	300
Netto depositum GBP for 2011	11.012
	<u><u>168.806</u></u>

Jan Nielsen, revisor



## Årsmøde-foredraget

Hverken årsmøde-foredragets emne eller foredragsholderen kræver stor præsentation.

Ved vore møder er vi kommet langt omkring, men hovedformålet med kredsen er at beskæftige os med inspirationen fra Frans af Assisi. Ham kender vi jo nok, men derfor kan vi nok have brug for at få repeteret hans historie og at få et bud på, hvorfor denne mand fra middelalderen er værd at beskæftige sig med i dag. Og hvem kan bedre gøre det end vores formand.

Derfor har bestyrelsen bedt Frederik Hjerrild om at hjælpe os. Og hans foredrag har titlen:

**Frans af Assisi  
- en profet for vor tid.**

---

**Årsmødet holdes i  
Enghave Kirke og menighedssal  
Sdr. Boulevard 120  
København V**

- Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Frederik Hjerrild  
og Gunnar Bach Pedersen
- Kl. 12.00 Frokost. (inkluderet i mødeafgift  
på 100 kr inkl. drikkevarer),
- Kl. 13.00 Generalforsamling iflg. vedtægterne.  
Kaffebord - Der vil blive lejlighed til  
at købe kort, bøger mm.
- Kl. 14.00 Kredsens formand, pastor Frederik Hjerrild:  
**Frans af Assisi - en profet for vor tid.**
- Ca. kl. 16 Afslutning

**Generalforsamlingens dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Valg til bestyrelsen.  
I flg. vedtægterne afgår: Frederik Hjerrild, Gunnar Bach Pedersen og Eva Rungwald. Alle er villige til genvalg. Kandidater kan også forslås på mødet.
5. Valg af suppleant.  
Bestyrelsen foreslår Johan Petersen , som er villig til genvalg.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
Bestyrelsen genopstiller Jan E. Nielsen som revisor og Preben Nielsen som suppleant.
7. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.
8. Eventuelt



Rejse til

*A S S I S I*

**3. - 11. oktober 2011**

*Assisi* - Frans' by - er en gammel italiensk bjergby i Umbrien, *Italiens grønne hjerte*, midtvejs mellem Rom og Firenze. Vi bor midt i byen lige neden for torvet, Piazza del Comune, i et fint lille kloster hos Alcantarine-søstrene.

**REJSE til ASSISI**  
**med Assisi-Kredsen 3. - 11. oktober 2011**

Assisi-Kredsen tilbyder atter en rejse til det franciskanske Italien, først og fremmest til Assisi, men også til La Verna. Rejseperioden ligger sådan at vi er i Assisi den 4. oktober, Frans' dag, hvor der er særlige festligheder.

Da vi denne gang har flyforbindelse til Bologna, skal vi overnatte den sidste nat på klostret *La Verna* i det østlige Toscana, 120 km nord for Assisi - stedet hvor Frans modtog sigmaterne.

**Rejsen ledes** af Frederik Hjerrild og Susanne Gram Larsen.

----- klip ----- klip -----

**Tilmelding** Assisi 3.- 11. okt. 2011, sendes til: Frederik Hjerrild  
(navne skal skrives **nøjagtig** som de står i passagerens pas af hensyn til sikkerhedskontrollen i lufthavnen!)

**Navn:** .....

**CPR-nr.** .....

**og navn:** .....

**CPR- nr.** .....

**Adresse:** .....

**Postnr. og by:** .....

**Tlf.-nr.:** ..... **e-mail:** .....

**Ønskes:** Enkeltrum [ ] eller dobbeltrum [ ]

" : Afbestillingsforsikring (kr. 250 kr.) [ ]

**Særlige hensyn:**

**Dato og underskrift:**.....



Rejsen foretages med fly, SAS, fra København til Bologna, derfra med bus til Assisi.

**Afrejse:** mandag den 3. oktober kl. 8.45 fra København. Mødetid ca. 2 timer forinden, nærmere herom senere.

**Hjemkomst:** tirsdag den 11. oktober kl. 13.30.  
Omkring midten af juli tilsendes informationsbrev med detaljeret program samt oplysninger om check-in i København.

**Pris** for turen: kr. 8.000.

**Prisen indbefatter:** Flyrejse t/r mellem København og Bologna (der er ikke inkluderet måltider i flyet) samt al bustransport og alle udflugter, helpension m/vin til maden, indlogering i klostret på dobbeltværelse (enkeltværelse kan fås i begrænset omfang mod extra gebyr på kr. 500 - betales i Assisi). Desuden indgår i prisen en afbestillingsforsikring for forsinket fremmøde ved hjemrejsen, f.eks. af trafikale grunde, derfor har vi brug for deltagernes CPR-nr.

**Ikke inkluderet** i prisen (NB!): Sygesikringskortet dækker ikke hjemtransport med ambulancefly. Tjek din egen forsikring ang. dette. Det kan også anbefales at medbringe det blå EU-Sygesikringsbevis, udleveres gratis af din bopælskommune efter anmodning.

**Afbestilling:** Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for 250 kr. pr. deltager, hvis du ikke er forsikret på anden vis (tjek din egen familieforsikring vedr. rejser).

Ved afbestilling tidligere end seks uger før afrejsen er depositum tabt. Ved senere afbestilling betales rejsens fulde pris. En afbestillingsforsikring (tegnet gennem Assisi-kredsen eller på anden vis) vil dog erstatte rejseprisen ved lægedokumenteret sygdom.

Rejsen er planlagt til at rumme 25 personer, og hvis der kommer flere, vil disse blive skrevet på venteliste. Jeg vil kvittere for tilmeldingen snarest efter modtagelsen, enten pr. tlf. eller e-mail.

**NB:** Det skal bemærkes at for at få det fulde udbytte af turen må man være nogenlunde godt gående, idet Assisi er fyldt med gader og trapper med ujævne sten, og de afsidesliggende klostre med ujævne adgangsveje. Desuden forventes man at være selvhjulpne med sin bagage.

**Adresse** i Assisi: *Casa di Accoglienza Madonna della Pace*  
Via Bernardo da Quintavalle 16  
06081 Assisi (PG), Italia.  
tlf.: 0039 075 812 337

**Tilmelding:** Samtidig med tilmelding på blanket side 2 bedes indbetalt et **depositum** på kr. 1000 pr. deltager. **Restbetalingen** senest 6. august.  
- **Ring** evt. for yderligere oplysninger.

**Betaling** kan ske pr. check til Frederik Hjerrild,  
Dalles Have 24, 3400 Hillerød  
eller via net-banking til bankkonto: 53270300456

Med venlig hilsen  
og velkommen til Assisi,

*Frederik Hjerrild*

- - - - -

**Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN  
i samarbejde med NET TRAVEL SERVICE.**

Assisi-Kredsen er en økumenisk kreds med formålet at udbrede kendskabet til Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til Assisi.

Net Travel Service er et rejsebureau, medlem af Rejsegarantifonden.

I rejsen kan deltage medlemmer af Assisi-Kredsen.

**Assisi-Kredsens formand:**

Frederik Hjerrild, Dalles Have 24, 3400 Hillerød  
tlf.: 48 24 50 60 (bedst aften)  
mail: frederikhjerrild@gmail.com

**Assisi-Kredsens sekretær:**

Marianne Plum, Teglværksgade 3<sup>1.th.</sup>, 2100 København Ø,  
tlf.: 39 29 87 40  
mail: plum@assisi-kredsen.dk

Hertil kan bl.a. rettes henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen.

# At være pilgrim i LIVET

- refleksioner fra efterårets rejse til Assisi

19. – 25. september 2010

af Finn Andersen

”At rejse er at leve” - er digteren H.C. Andersen blevet citeret for at skulle have skrevet eller sagt. Rejsen kan også være en metafor. For livet! Enhver rejse, konkret eller abstrakt er desuden en erkendelsesproces. At rejse lærer os ikke alene noget om verden, om vores omgivelser, men også om os selv, om vores identitet. Som forfatteren Thorkil Hansen har skrevet det, er ”en vellykket rejse er en retur billet til en erfaring”!

Pilgrimsvandring er gennem de senere år blevet en populær aktivitet for mennesker der er søgende efter deres åndelige ståsted, men måske også med et behov for at blive klogere på sig selv.

Vandringen, eller rejsen som pilgrim, i tæt kontakt med naturen kan åbne op for personlige refleksioner om dette at være menneske i en kompliceret verden. Også åbne op for en dybere indsigt i de tilsyneladende uforklarlige hændelser som til stadighed sker i ens liv. Men det mest vigtige er måske, at give sig selv plads og tid fordybelse for en stund. Så kan man blive klogere på sig selv og sin verden - - og måske pludselig opdage, at der er en rød tråd som har ført den enkelte gennem LIVET – uden man har opdaget det! Eller det modsatte?

Jeg ”mødte” Assisi første gang for mange år siden i en meditation. Under meditationen dukkede et flot og lysende billede op

i min bevidsthed som et stort frodigt landskab, hvor der i horisonten var et stor hvid borg oppe i nogle bjerge. Man havde udsigt fra borgen over hele dalen.

Da jeg beskrev min oplevelse for mine venner kom de med et billede af Assisi. Det var præcist det billede jeg havde set. Dér startede min interesse for Frans af Assisi, og mine senere rejser til Assisi med Assisi-Kredsen.

På forunderlig vis inspirerede Frans’ livsstil med enkelthed, uhøjtidelighed og ydmyghed i tæt kontakt med naturen og med alt levende, til nogle meget vigtige værdier i mit liv! Dette førte senere til en tre måneders pilgrimstur til Santiago de Compostela i Nordspanien, og den skotske ø Iona, som er helligsted for keltisk spiritualisme, samt Taizé i Frankrig.

Jeg var derfor både spændt og åben for nye indsigter, da jeg en tidlig morgen mødte i Københavns Lufthavn den 19. september. Min 5. rejse til Assisi skulle begynde.

Vi blev modtaget af Marianne Plum fra bestyrelsen, og hun introducerede os til vore 2 rejseledere Susanne Gram Larsen og Johan Petersen, og vor gruppe på 14 rejsefæller.

SAS fly direkte til Rom, hvor vi landede midt i behagelig efterårs varme, i et menneskemylder der emmede af rejsefeber og forventninger til oplevelserne i Italien.

Bussen fra Assisi ventede på gruppen, og efter et par timers kørsel blev det til stop ved det "sædvanlige Cafeteria" hvor frokosten indtoges, og hvor vort italienske kom på sin første udfordring.

Og jeg skal love for at Susanne Gram Larsen virkelige trådte i karakter for første gang. Vor rejseleder Susanne viste sig at være ekspert i italiensk, idet hun til daglig i Danmark underviser i netop italiensk. Pludselig satte vi alle stor pris på Susanne, som gennem hele vor tur blev vor "sprog-engel"!

Efter yderlige et par timers kørsel nåede vi til Assisi, og vort bosted den næste uge hos nonnerne i "Casa di Accoglienza Madonna della Pace". For flere af deltagerne blev det til et kærligt gensyn med nonnerne, og dette fredfyldte sted midt i det gamle Assisi kun få minutter fra Piazza del Comune. På trods af at det er ældre bygninger, er værelserne fuldt moderniseret, og rigtig hyggelige.

Straks ud i de nærmeste lokaliteter med besøg i Kirken Chiesa de S. Maria, som ligger på Piazza del Comune sammen med det antikke romerske tempel "di Minerva". Samme aften vor første solnedgang, og senere fuldmåne! Der var noget magisk over nattelyset!

Næste dag blev det til et kærligt gensyn for mange med vor mangeårige gode ven Broder Theodor, som de seneste år har været tilknyttet Franciskanereordenen ved Basilica di S. Francesco. Broder Theodor var i mange år medlem af bestyrelsen i Assisi-kredsen og tilknyttet den katolske kirke Sankt Laurentii Kirke i Roskilde, som Gråbrødreordenen er tilknyttet.

Broder Theodor var vor guide i basilikaen, hvor han med stor indsigt og en farverig fortælleevne indviede os i det religiøse, historiske og kunstneriske univers som basilikaen består af. Det blev til gennemgang af indholdet af de forskellige billeder, der smykker væggene i den "øverste kirke"; også Br. Theodors egne udlægninger fik vi indsigt i. Naturligvis sluttede turen i den "underste kirke" hvor Frans er begravet. Det blev tid til stille andagt og personlig refleksion om Frans betydning for den enkelte.

Op og ud i solskinnet igen, hvor der blev tid til en velfortjent cafe latte på hjørnecafeen over for basilikaen.

Eftermiddagen bød på endnu en lokal ekspert som vor guide på vore fortsatte vandring. Det var en svensk Kvinde som havde boet i Assisi i mere end 40 år, som tog os ind i Basilica di S. Chiara, hvor vi også besøgte St. Klaras grav i krypten under kirken. Klara af Assisi levede på samme tid som Frans og var inspireret af Frans og skabte nonneordenen klarisserne. Franciskanermunkene og Frans indrettede et kloster til hende og de søstre, der kom til, ved San Damiano. Gruppen besøgte San Damiano senere på ugen.

Vor svenske guide viste os rundt i byen, og vi besøgte bl.a. katedralen San Rufino og andre spændende steder i selve Assisi. Vi kom omkring det gamle romerske amfiteater, hvor vi stødte på en dansk maler, Elna som bor fast i Assisi. Elna er en af Danmarks ypperste Ikonmalere.

Næste dag endnu uddybende besøg i Assisi om formiddagen og eftermiddagen gik turen i taxi til Subasiobjerget, hvor vi fik kontakt med noget at den natur, som

Frans periodevis trak sig tilbage til. Den intensitet, der prægede vore byvandringer, blev afløst af forbundenheden med naturen, hvor man virkelig kunne mærke, at her var "HØJT TIL LOFTET!! Og måske også de kvaliteter som sikrer en nødvendig og god jordforbindelse når man "arbejder" så intens med åndeligheden, GUD og religionen.

Det blev også til besøg i hyggelige små landsbyer, med god tid til kaffe, kage og IS!

Nu kunne det jo se ud som om, at vi styrtede af sted fra det ene "oplevelsespunkt" til det andet. Dette er ikke tilfældet. Hver dag havde sin faste "rytme", hvor så vel gruppen var sammen, som den enkelte kunne være i sine "rum"!

For mit eget vedkommende startede hver morgen ved ca. 06.15, hvor jeg gik over til klosterkirken ca. 1 min. fra hvor vi boede. Det var "Monastero S. Quirico Clarisse" hvor jeg deltog i morgenmesse/laudes sammen med nonnerne. De sang og spillede de mest vidunderlige sange kombineret med bønner til Herrens pris.

En speciel detalje er her, at der var ca. 15 – 20 nonner der sad i lokalet hvor jeg opholdt mig. Men på den ene langvæg var der åbnet nogle vinduer. Inde i rummet bag vinduerne sad der yderligere nonner og sang med. Nonner som havde valgt (?) ikke at være synlige i "omverdenen"! (der findes sikkert en god forklaring på dette; den kender jeg ikke!)

For mig, der hverken kan italiensk eller latin, var det en enestående mulighed for at "gå ind i musikken". Det er nok nogle af de smukkeste morgen meditationer og

bønsritualer jeg oplevede hver morgen. Lidt før kl. 7.00 dukkede vore egne nonner også op for at deltage i morgenmessen. Samtidig kom der en præst/munk, som forrettede det mere rituelle elementer i morgen messen, bl.a. nadver. Da dette var overstået, var det tid til at gå tilbage til vort eget kloster, hvor der var morgenmad kl. 8.00.

Og det var præcis kl. 8.00! Hverken før eller senere. Man skulle overholde tiden, ellers var der ikke noget mad! Døren blev åbnet til madsalen, og så var det med at holde sig til! Tilsvarende med frokost kl. 13.00 og middag kl. 19.30. Der var altid forret og hovedret; Italiensk og veltillavet, og naturligvis god italiensk landvin til maden.

Når vor morgenmad var indtaget holdt vi morgensang i vor egen lille kirke. Morgensangen blev ledet af vor anden rejseleder Johan Petersen, som også er præst. Johan kom hver morgen med nogle meget flotte og dybsindige tanker og beretninger, som hos mig virkelig satte fine refleksioner i gang. Noget som dukkede op flere gang i løbet af dagen, som godt supplement eller kontrast til dagens intense programmer.

I løbet af ugen var der mange refleksioner og kontraster der dukkede op gennem de forskellige besøg. Det var naturligvis en stor oplevelse for mig at gense og opleve klostret San Damiano, som klarisserne brugte, da de blev grundlagt. Ydmyge rum og enkle. God energi, og en dejlig vandretur på ca. 1½ km. fra vort eget kloster. Jeg havde den følelse, at her kunne jeg virkelig "opleve" Frans' og det han stod for.

Over for dette står vort besøg i Basilika di Santa Maria degli Angeli, som ligger ca. 4 km. fra Assisi. Oprindeligt fik Frans lov til at leje et lille stykke land "Porziuncola" med kirken. Det er den lille kirke som eksisterer i dag.

*Meeeee* oven over denne lille ydmyge kirke, er der i 1600–1700 tallet opført en kæmpe kirke i renæssance/barok stil. For mig i total kontrast til ALT hvad Frans stod for!

Jeg har hver gang haft den følelse når jeg har besøgt kirken, at det er ligesom en kæmpe hval der har slugt den lille kirke!! - - - en rigtig underlig følelse, og langt fra hvad jeg opfatter var Frans tanker med sin orden inden for den katolske kirke!

Men mit besøg den dag i Basilica di Santa Maria degli Angeli fik en anden og for mig stærk oplevelse. Jeg fandt "MIN FLISE"!

Nu er der behov for en forklaring. Da jeg besøgte Assisi for 8–9 år siden for første gang, var man ved at indsamle penge til at anlægge en vandresti fra Assisi og de 4 km. ned til Basilica di Santa Maria degli Angeli. Efter sigende den vej, som Frans blev båret, da han døde.

Ved indsamlingen donerede jeg en sum Euro til anlægget af stien, og fik lovning på at jeg ville få indgraveret mit navn på en flise. Ved senere lejligheder hvor jeg har besøgt Assisi, har stien enten ikke været færdig, eller jeg har ikke kunne finde stenen.

Da jeg kom ned til Assisi denne gang, fik jeg det råd at jeg skulle gå op på kommunekontoret og spørge. Pludselig stod jeg på borgmesterens forkontor, hvor hans sekretær – som havde svært ved at forstå

og tale engelsk – straks gik i gang for at hjælpe mig. Hun foretog flere telefonopringninger, og endelig henviste hun mig til turistkontoret, som kunne give mig et kort med den nøjagtige placering af min sten.

Det var et stort øjeblik for mig da jeg fandt "min sten" på vejen mellem Assisi og Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Senere på ugen blev det til en heldagstur til bjerget La Verna, hvor vi besøgte stigematiseringskapellet. Igen stærkt indtryk at se de flotte kalkmalerier over Frans liv og levned.

Mange andre oplevelser har jeg ikke omtalt; den blev en uge med et stærkt spækket program hvor man virkelig fik mulighed for at se ind bag "kulisserne" bag Frans liv, sådan som vi forestiller os det har set ud.

Men det blev også en herlig uge i selskab med en gruppe af kærlige mennesker, hvor vi virkelig fik talt sammen og kom tættere på og kunne berige hinanden med vor viden, visdom og baggrund.

Det blev også en uge hvor den enkelte fik sine nødvendige indsigter; nogle genså Assisi for første gang efter 30 år efter en bryllupsrejse, og andre fik hver især "sit budskab"!

Det er nu noget specielt at rejse som pilgrim i Frans' fodspor.

Ugen sluttede med en stor fest for og sammen med nonnerne. Der blev det til gensidig underholdning med sang og dans. Det var igen en hjertevarm og kærlig atmosfære og latter der fyldte rummet den aften.

**ADVARSEL:** Det er stærk vanedannende at tage til Assisi med Assisi-kredsen.

# Weekendtur til VADSTENA 9.-11. september 2011

Assisi-Kredsen er i færd med at arrangere en weekendtur til den hellige Birgittas by Vadstena i Sverige. Mange har opfordret til at gentage den tur, som vi arrangerede i 2005.

Turen starter fra Enghave Kirke fredag morgen, hvor en bus køre deltagerne til Vadstena med et ophold undervejs i Alvestra. I Vadstena vil vi arrangere besøg i det gamle Birgittinerkloster, som nu er museum, og i Blåkyrkan, klosterets gamle kirke, som nu er sognekirke for den lutheriske menighed i Vadstena. Der vil sandsynligvis også blive besøg i Pilgrimscentrum. Hjemkomst til København søndag aften.

Indkvartering vil ske i gæstehuset i det moderne Birgittinerkloster, hvor der kan bo 25 i enkelt- og dobbeltværelser, som vi har reserveret. Vi ved endnu ikke, om det er muligt at skaffe yderligere indkvartering, hvis flere ønsker at deltage.

Da ikke alle priser endnu er på plads, kan den endelige pris for turen ikke oplyses, men den forventes at komme til at ligge omkring 2.000 kr. inkl. mad og transport.

Interesserede opfordres til allerede nu at tilmelde sig foreløbigt til Marianne Plum med angivelse af, om der ønskes enkelt- eller dobbeltværelse. Færdigt program med endelig pris og blanket til bindende tilmelding vil komme i næste nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen.



---

## BESTYRELSEN

*Frederik Hjerrild*, formand  
Dalles Have 24, 3400 Hillerød  
tlf 48 24 50 60  
frederikhjerrild@gmail.com

*Marianne Plum*, sekretær  
Teglværksgade 3, 1.th., 2100 Kbh Ø  
tlf 39 29 87 40 / 20 28 25 03  
plum@assisi-kredsen.dk

*Lotte Abel*, kasserer  
Havnevej 26, st.tv., 4000 Roskilde  
tlf 38 28 85 56  
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49  
Bank: reg. nr 3186 konto: 225 19 49

*Gunnar Bach Pedersen*  
Sdr. Boulevard 114, 1.tv., 1720 Kbh. V  
tlf 33 25 52 92  
gbp@assisi-kredsen.dk

*Eva Rungwald*  
Løvevej 10, 2610 Rødovre  
tlf 36 41 33 96

*Gert Ryom-Hansen*  
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø  
tlf 39 29 26 14

*Blanka Langsted*  
Roskildevej 94, 5.tv.,  
2000 Frederiksberg  
tlf 38 79 89 82

*Johan Petersen*  
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby  
tlf 45 87 99 47

*Christina Plum*  
Strandvejen 91, 2100 Kbh. Ø  
tlf 40 56 42 90

---

**NYT FRA ASSISI-KREDSEN**

redigeres af  
Marianne Plum (ansv)  
Gunnar Bach Pedersen

Nyt fra Assisi-Kredsen  
ISSN 1395-8798

---

Assisi-Kredsen på Internet: [www.assisi-kredsen.dk](http://www.assisi-kredsen.dk)