



Nyt fra ASSISI-KREDSSEN

Oktober 2011

nr. 72



Herre,
visa mig din väg
och gör mig villig
att vandra den

Birgittas bön
är alla pilgrimers bön

INDHOLD:

ASSISI-KREDS DATOER

Efterårsmøde	<i>side 3</i>	19. november Efterårsmøde
Assisi-Kredsens formål	<i>side 4</i>	25. februar 2012 Årsmøde
Vadstena-rejsen	<i>side 8</i>	13.– 21. maj 2012 Assisi-rejse (henv. Gunnar Bach Pedersen)
Rejseprogram	<i>side 9</i>	
Nyt museum i Assisi	<i>side 17</i>	
Årsmøde-referat	<i>side 18</i>	
Sølvbryllups-tak	<i>side 19</i>	
Bestyrelsen	<i>bagsiden</i>	



Har du ikke betalt dit kontingent?

så skal vi hilse fra kassereren og sige, at det er på høje tid.

Hvert år bruger kredsen mange penge på at udsende rykkerbreve til medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent. Det kan vi spare, hvis de sidste betaler NU.

Vi hører også gerne fra dig, hvis årsagen til manglende indbetaling er, at du ikke længere ønsker at være medlem.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for enkeltmedlemmer og 150 kr. for par.



Ved indbetaling via bankoverførsel bruges reg. nr. 3186 konto 2251949.

Der kan også betales pr. giro, så er gironummeret 2251949.

Efterårsmøde

19. november 2011 i Enghave Kirke

Assisi-Kredsens efterårsmøde bliver lørdag d. 19. november i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120, 1720 København V.

Vi begynder som sædvanligt med gudstjeneste kl. 11, og derefter er der frokost.

Som taler får vi besøg af sognepræst Jesper Fich, som for ikke så længe siden gav os en glimrende indføring i den hellige Dominikus og det særlige ved den dominikanske orden.

Hans emne er denne gang:

Katarina af Siena, Clara af Assisi og andre af middelalderens kvindelige helgener

Netop i middelalderen var der nogle kvinder, som blev særdeles betydningsfulde. Her vil vi blive præsenteret for nogle af dem



Deltagelse i efterårsmødet koster 100 kr., som dækker mødeafgift, frokost og kaffe.

Oplæg til Assisi-Kredsen

- om vores formålsparagraf

af Frederik Hjerrild



Alle foreninger og organisationer har deres tid. De dannes ud af lyst eller behov, fastsætter deres formålsparagraf og holder generalforsamling og lever så i nogle år med de nødvendige tilpasninger til udviklingen. Men en dag er tiden gået, udviklingen i samfundet og i verden 'overhaler' så at sige det oprindelige formål og den oprindelige praksis. Dette kan iagttages på mange forskellige områder – i missionselskaber, ungdomsorganisationer, kirkelige kredse og foreninger. En vittig hund har engang sagt at de kirkelige foreninger er det bedste bevis på det evige liv.

For ikke at blive overhalet af udviklingen i verden og i samfundet - og risikere at blive reduceret til en antikvitæt – synes

jeg at det kan være på sin plads somme tider undervejs at foretage et 'serviceeftersyn', helst medens det endnu går fint og der er liv i foretagendet.

Assisi-Kredsen blev stiftet i 1974, altså for 37 år siden. Dengang rejste mennesker ikke så meget som i dag, det var de år hvor Simon Spies og Tjæreborgpræsten lavede charterture til Mallorca med grisefester. Når vi skulle til Assisi, book'ede vi os ind på en Spies-chartertur til Rom, stod af i Rom og fandt selv vej til Assisi m/Claudios bus. Så vidt jeg husker kostede en rejse dengang 550 kr. med det hele. Der var få danskere der havde været i Assisi mere end et par dage, og Assisi-Kredsen var ene om at tilbyde en gruppe-rejse til Assisi to-tre gange om året med egne 'guider' og gode venners assistance i Assisi, ikke mindst fra nu afdøde pater Max Mizzi. Gennem årene er det mange hundrede mennesker der har deltaget i rejserne til Assisi og det franciskanske Italien.

I dag ser det noget anderledes ud, i dag arrangerer sogne og menigheder selv rejser til Assisi. Broder Theodor i Assisi har undertiden meget travlt med at være til rådighed for de mange danske grupper, ofte arrangeret af nogle af de mennesker som første gang rejste med Assisi-Kredsen.

Assisi-Kredsen er, som beskrevet i bogen *En levende mangfoldighed*, "en fluktuerende, autonom, økumenisk menighed som mødes lejlighedsvis til gudstjeneste, møder og rejser. Assisi-Kredsen er en forening med ca. 380 medlemmer, kristne fra forskellige kirkesamfund".

Jeg vil lige præcisere betegnelserne 'fluktuerende' og 'autonom' og 'økumenisk': *fluctus* er et latinsk låneord som betyder *bølgebevægelse*, en gyngende, stigende og faldende bevægelse. Vores Assisi-Kreds-menighed adskiller sig fra andre stedfaste og konfessionsbestemte menigheder ved, at vi ikke mødes hver søndag. Vi mødes når vi har lyst, nogle gange er vi få, andre gange mange, nogle gange til møder, andre gange på rejse. *autonom* betyder at vi selv fastsætter de love og regler som vi lever efter, vi er altså ikke underlagt en bestemt kirkes eller konfessions eller biskops regler. Det skal dog understreges at vi aldrig ville kunne beskyldes for at være en sekt eller rumme kætterske tilbøjeligheder, alle vore gudstjenester og liturgiske aktiviteter har altid været i en kirkelig gyldig sammenhæng, med stor respekt for og hensyntagen til de forskellige kirkers ordninger. *økumenisk* oversættes ofte på dansk til 'fælleskirkelig', men egentlig betyder *økumene* 'hele den beboede verden'. Kirken er økumenisk, den er i og for hele den beboede verden med alle forskelle og mangfoldigheder af liturgiske og kulturelle udtryksformer. Man kan tale om økumeni, skrive bøger og rapporter, mødes til økumeniske konferencer og samtaler - men vi i Assisi-Kredsen afprøver og erfarer økumenien i praksis, ved møder, på

udflugter, på rejser, ved samtaler og kontakter og venskaber. Til gensidig glæde og berigelse og indsigt.

Man kan spørge: Hvorfra kommer ændringer og fornyelser i kirken, i økumenien? I midten af 1960'erne øjnede mange et håb i Det andet Vatikaner-koncils erklærede ønske om a-jour-føring ("aggiornamento") af den romersk-katolske kirke og dens holdninger, og i andre kirker var der i slutningen af 1960'erne en tilsvarende bevægelse af fornyelse, således f.eks. Uppsala-mødet i 1968. Vi må spørge: medførte det så en fornyelse, en a-jour-føring af kirkernes økumeniske holdninger og praksis? - Ikke meget, i dag 40 år efter, er det der skaber overskrifter i tv og aviser, om en biskop der fornægter holocaust skal anerkendes eller ej. Der er jo her ikke tale om en kætter, det er en forbryder vi taler om, en gal mand. Eller spørgsmålet om anerkendelse af homoseksuelles menneskerettigheder. Spørgsmålet om kvinders ligeberettigelse til kirkelige embeder er ikke på tale endnu i den romersk-katolske kirke, og endnu mindre i den ortodokse kirke, om nogensinde?

Andre steder, i Danmark og i hele Norden, i England lidt langsommere, er dette med kvinders ligeberettigelse ikke længere et problem. Og lad os blot bruge dette eksempel til at besvare spørgsmålet: hvorfra kommer ændringer og fornyelser i kirken? - De kommer nedefra, fra et folkeligt pres, hér udmøntet i en politisk beslutning om at tillade kvindelige præster. Hvis vi skulle have ventet på at en indre-kirkelig arbejdsgruppe eller kommission skulle lægge op til en ændring af

dette, så kunne vi stadig have ventet. Ligeså med det aktuelle spørgsmål om homoseksuelles ret tiligestilling med mand-kvinde-ægteskab, så vil fornyelsen her også komme fra et folkeligt pres, udmøntet gennem en politisk anerkendelse og tilladelse.

Magthavere, også kirkelige magthavere, er lydøre over for presset nedefra - for det er ikke let at være magthaver og på egen hånd beslutte noget ovenfra uden at have opbakning i folket/kirkefolket.

Tillad mig en personlig erfaring: i 1960'erne, lige efter Det andet Vatikan-koncil i midten af 1960'erne, var min kone og jeg i Rom på ferie og besøgte den næstkommanderende i Enhedssekretariatet i hans bolig i Vatikanet, Msgr Charles Moeller.

Han var vores gode ven, fadder til vort første barn. Vi kunne tale fuldstændig frit med ham, og han lyttede opmærksomt til os. Vi havde aftalt at nu ville vi benytte denne enestående mulighed for direkte at bede ham sørge for nogle ændringer ang. kirkens nadverpraksis og embedsforståelse. Han belærte os meget venligt om at sådan hang det slet ikke sammen. Uanset hvor meget han delte vores frustration og vore ønsker, var det ikke muligt for Vatikanet blot at komme med ændringer ovenfra - og han sagde at han og hans sekretariat håbede på og ventede med længsel på at presset nedefra ville vokse, først derefter kunne man tænke på at ændre de relevante retningslinjer og rundskrivelser.



Dette som baggrund for mit håb til at folket, kirkefolket, menigheden vil udvise mindre autoritetstro - og mere direkte: at afprøve nye veje. Vi er i vores opdragelse meget autoritetstro, det ændrer sig dog heldigvis meget i disse år i moderne opdragelse og bevidstgørelse. Men vi kunne måske lære at skelne mellem hvad der ikke er tilladt, og hvad der er rigtig forbudt. Der er love som skal holdes, f.eks. Straffeloven og Færdselsloven, for her er der indbyggede skrappe sanktioner hvis man overtræder lovene. Men de kirkelige regler og bestemmelser er i virkeligheden ikke belagt med alvorlige sanktioner, det er i praksis f.eks. umuligt at smide et medlem af Folkekirken ud, og de få præster der er blevet smidt ud af deres embede, er blevet fanget på nogle tjenstlige formaliteter. Selv en præst der direkte har skrevet og sagt højt at han ikke tror på Gud, er jo ikke blevet smidt ud af kirken. Lige for en ordens skyld: denne præst er ikke kætter, man kan kun være kætter hvis man tror på Gud. Alle 'kættene' troede på Gud, men var blot for tidligt ude med at sige sandheden.

Det er tilladt at protestere, ordet 'protestere' er ikke negativt, det betyder 'at stille noget frem foran', noget nyt og måske uset og uhørt. I dén betydning tilhører jeg gerne en protestantisk kirke.

Det kan være at man ved at bryde de vanteregler og begrænsninger kommer til at støde nogle andre mennesker - det går verden ikke under af. Der er dog en tilføjelse: det er svært at blive hørt hvis man kritiserer hen over en grænse, altså kritiserer de andre, men man kan med effekt kritisere inden for sine egne rammer. Der-

for skal man ikke for hurtigt forlade sin egen kirke, så bliver man ikke hørt længe.

Vi kunne anvende den gamle Gamaliels råd fra Apostlenes Gerninger (Ap.Gern. 5,38): "hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det fra hinanden, men er det fra Gud, kan I ikke fælde dem; kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud". De såkaldte 'kættene' har i stort omfang senere vist sig at have haft ret.

Assisi-Kredsen har igennem årene udviklet sig til at være mere end en forening eller en kreds - i praksis fungerer den som en økumenisk menighed på græsrodsniveau. Strukturen er gennemskuelig med en minimal og åben ledelse, åbne regnskaber og en kort afstand mellem medlemmer og ledelse. Hvis nogen synes at bestyrelsens medlemmer stort set er de samme år efter år, så er det ikke bestyrelsens skyld - der er hvert år mulighed for vælge halvdelen af bestyrelsens medlemmer ud eller ind.

Så jeg vil gerne opfordre alle medlemmer af Assisi-Kredsen til at give deres mening til kende, og ved årsmødet m/ generalforsamling at komme med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer eller med nye idéer og initiativer til fremtiden. Man er også velkommen til at skrive, pr. brev eller e-mail, og sende det til Assisi-Kredsens blad, NYT. Redaktionen af bladet vil så kunne videregive relevante indlæg til alle medlemmerne

Pax & bonum!

Frederik Hjerrild, fmd.

Rejsen til Vadstena

9. – 11. september 2011

**Herre, vis mig din vej,
og gør mig villig til at vandre den.**
(Birgittas bøn)

En rejse, en tur, er også altid en etape på vores livsvej.

Vi var 29 personer, der sammen havde begivet os på denne tur, som vi godt nok ikke gik, som pilgrimme normalt gør, men foretog i en god bus, med en dygtig chauffør igennem de smukke svenske landskaber, hvor lyngen endnu blomstrede.

Pilgrimme er jo fremmede der ankommer, det synes jeg vi alligevel også var. Assisi-Kredsens første stop var i Alvastra, ved foden af Ombjerget. Her lå velbevarede ruiner af et cistercienserkloster, som blev grundlagt 1143 af munke fra Clairvaux. 200 år senere bosætter Den Hellige Birgitta og hendes mand, Ulf Gudmarsson, sig på Alvastra efter hjemkomsten fra deres pilgrimstur til Santiago de Compostela. Ulf dør dog kort tid derefter og ligger begravet her. Birgittas liv tager nu en dramatisk vending. Hun føler sig kaldet til at gå i kloster.

Fortsættes s.13





ASSISI-REJSE

13.-21. maj 2012

Tilmeldingsblanket til
ASSISIREJSE
13.-21. maj 2012

Hermed tilmeldes

navn:

cpr-nr:

og navn:

cpr-nr

adresse:

tlf:

e-mail:

- enkeltværelse
- dobbeltværelse
- afbestillingsforsikring ønskes
(250 kr pr delt.)

Særlige hensyn:

Tilmeldingen sendes til:

Gunnar Bach Pedersen, Sdr. Boulevard 114, 1. tv. 1720 København V
Depositum på kr 1000 pr deltager sendes til Assisi-Kredsen på samme
adresse - helst ved bankoverførsel til Lån og Spar Bank
Reg.nr 0400 Konto 401 677 0359

dato og underskrift: / - 201_____

ASSISIREJSE

med Assisi-Kredsen

13.-21. maj 2012

Assisi-Kredsen tilbyder atter en forårsrejse til Assisi i 2012, med mulighed for at se de franciskanske steder i Assisi. Der bliver nogle udflugter med bus, bl.a. til stigmaternes bjerg, La Verna og til Subasio-bjergets top.

Rejsen foretages med SAS til Rom

Afrejse: søndag d. 13. maj fra Kastrup Lufthavn kl. 8.20,
fly nr. SK 681 (mødetid 2 timer før)

Hjemkomst: mandag d. 21. maj til Kastrup Lufthavn kl. 17.20,
fly nr. SK 682

Rejsen ledes af: Gunnar Bach Pedersen og
Marianne Plum

Pris: kr 7.500

Ved tilmelding betales et depositum på kr 1.000 pr deltager plus evt. afbestillingsforsikring. Restprisen indbetales senest 6 uger før. Der udsendes opkrævning forinden.

Prisen indbefatter:

Flyrejsen t/r mellem København og Rom, og transport mellem lufthavnen og Assisi. Der er ikke inkluderet måltider i flyet.

Indkvartering i dobbeltværelse i kloster fra søndag d. 13 til mandag d. 21.

Helpension med vin til maden fra ankomsten til Assisi og til ankomsten til Rom ved hjemrejsen.

Alle udflugter, herunder besøg på La Verna, en halvdagstur til Le Carceri, Monte Subasio m.m., en bustur til nogle af Umbriens byer

Forsikring for forsinket fremmøde ved hjemrejsen (fx af trafikale grunde) - derfor har vi brug for alle deltageres cpr-nummer.

Ikke inkluderet i prisen

Enkeltværelse kan fås *for ekstra kr 500*. Enkeltværelsestillæg vil normalt være obligatorisk for dem, der tilmelder sig alene.

Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for 250 kr. pr. deltager, hvis du ikke er forsikret på anden vis. Betales sammen med depositum.

Ved tegning af afbestillingsforsikring gælder:

Ved afbestilling på grund af lægedokumenteret sygdom tilbagebetales

rejsens fulde pris.

Afbestilling:

Ved afbestilling før 1. april er depositum tabt. Ved senere afbestilling betales rejsens fulde pris. Se dog ovenfor om forsikringsmulighed.

Advarsel:

Det offentlige Sygesikringskort dækker ikke mere særlig hjemtransport med ambulancefly. Det anbefales at være forsikret på anden vis.

Adresse i Assisi:

Casa di Accoglienza Madonna della Pace
Via Bernardo da Quintavalle 16
06081 Assisi(PG), Italia
tlf 0039 075 81 23 37

**Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN
i samarbejde med Net Travel Service.**

Assisi-Kredsen en økumenisk kreds med det formål at udbrede kendskabet til Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til Assisi.

Net Travel Service er et rejsebureau og medlem af rejsegarantifonden.

I rejsen kan deltage:

Medlemmer af Assisi-Kredsen.

Assisi-Kredsens formand er:

Frederik Hjerrild, Dirch Passers Allé 17,3.th., 2000 Frederiksberg
tlf 61 79 50 55
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Assisi-Kredsen sekretær :

Marianne Plum, *adresse, se nedenfor*
Hertil bl.a. henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen.

Alle henvendelser om denne rejse sker til rejsens ledere:

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114, 1. tv., 1720 Kbh V, tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk
og Marianne Plum
Teglværksgade 3. 1.th. 2100 København Ø tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk



Vores rejse fortsætter langs søen Vättern og gennem landskaber, som allerede er præget lidt af efterårets kulører og slutter i Vadstena.

Klostret og kirken, som Birgitta lod bygge, gjorde byen til et meget søgt pilgrims-mål og kaldtes indtil reformationen – Nordens Rom.

I dag er Vadstena en perle af en svensk by, som vi danskere holder af, velholdte Emil-fra-Lønneberg-huse, fine butikker og konditorier og den store Vättern.

I gæstehuset modtages vi af en venlig Birgittasøster i grå dragt, som er inspireret af Frans af Assisi. Hovedet er dækket af et sort slør, holdt fast af en hvid krone med fem røde mærker; symbol på Jesu tornekrone med de fem sårmærker.

Aftensmaden er velsmagende og enkel i klostrets ånd, et fredagsmåltid uden kød.

Et af punkterne i aftenens program er en lille film om den hellige Birgittas liv.

Både de fine akvareller og fotografier er fremstillet af Birgittasøstre i abbediet Pax Mariæ i Vadstena. Et af de første fotografier i filmen viser nogle store vognhjul. Teksten lyder: Hvad har hun sat i gang? Hvad sætter vi i bevægelse? Hvad får *du* til at rulle?

Ligesom andre kvinder i historiens løb fornemmer vi stadig i dag, at Birgitta var en af de store, modige kvinder.

- Hun havde ”civil courage” og talte også kirkelige autoriteter imod, når det var nødvendigt.

- Hun tålte ingen kvalitetsdeling mellem mennesker, akkurat som Jesus og Frans.
 - Hun var med-lidende med mennesker i ulykke og sygdom.
 - Hendes syn på mennesket som mand og kvinde, der komplementerer hinanden, var udsædvanligt.
 - Hun lærte sine børn at øve barmhjertighed.
 - Hun oprettede ud fra disse tanker klostret i Vadstena med både en munkeafdeling og en søsterafdeling. Denne type kloster opstod også i Mariager, men ikke andre steder.
- Aftenen slutter med et bæger vin, som mor Marianne har sørget for, og med livlige samtaler blandt deltagerne.
- Og næste morgen fik vi lejlighed til en samtale med søster Monica og livet som Birgittasøster.
- Det næste betydningsfulde stop på vores pilgrimstur er Blåkirken, den gamle klosterkirke.
- Vi har lidt tid til at fornemme rummet, inden sognepræsten Torbjørn Ahlund vil guide os rundt i denne enorme, gamle kirkehal. Til trods for dens størrelse, har jeg sjældent oplevet så levende og varm en atmosfære i en kirke.



Midterskibet med dets bænkerader og hovedaltret og det store orgel i den modsatte ende, kender vi.

Højre side er opdelt i mindre rum til meditation og gruppe-gudstjenester. En niche for eksempel domineres af en stor Kristus-ikon – måske til bøn med Kristus-rosenkransen. På venstre side ses et område indrettet til mindre børn.

Der er levende lys på alle altre og foran statuer, og det giver det store rum en intim atmosfære.

Det kirkelige liv er intenst. I løbet af døgnnet er der forskellige bønstider og gudstjenester, og der er mange besøgende hver dag.

Bagved hovedaltret, hvor der i Birgittas tid fandtes et bibliotek, står i dag et stort fløjalter, som viser forskellige temaer fra vores tro. Yderst til højre ses et meget sjældent motiv, - Kristus i himlen, omgivet af forskellige helgener, tager imod sin mor, Maria, som sidder som et barn på hans arm.

Dette alter og næsten alle figurer og statuer i kirken er smukke og udtrykfulde træskærerarbejder, fremstillet ca. 1426-1458 i et Lübecker træskærerværksted. Blandt andet også en portræt-lignende statue af den hellige Birgitta.

Sognepræsten begynder sin fortælling om Birgitta ved statuen af Jakob, der er let at kende på muslingeskallen. Han understreger dermed hendes betydning som *Pilgrimmen*. Hun har foruden Santiago de Compostela, også besøgt Nidaros, Jerusalem, Assisi og Rom.

Den hellige Birgitta lod Blåkirken bygge som pilgrimskirke. Det største areal var tiltænkt folket, pilgrimme, syge og fattige, og et mindre område var til munkene. Søstrenes plads var på en empore (galleri) usynligt for de øvrige kirkegængere.

Ifølge Torbjørn Ahlund er Birgitta Sveriges første navngivne arkitekt. Den hellige Birgitta var en usædvanlig kvinde, et menneske med visioner, klarsyn og mange andre talenter.

Gør som Gud – bliv menneske.

Sådan står der på opslagstavlen, i nærheden af kirkedøren. Sognepræstens valg-sprog.

For hver og en af os har Gud en plan, og Birgitta kan minde os om, hvad Gud kan gøre et menneske til, når vi overlader os helt til Ham.

Vi går videre på vores lille pilgrimstur og følger vejviserne til pilgrimscentret i Vadstena. Vores etape hertil har ikke været særlig lang, dog føler vi os allerede velkomne som pilgrimme. Træskiltet over døren sørger for det. Der står: PAX ET BONUM. Den franciskanske hilsen, som vi kender så godt i Assisikredsen.

Vi bliver budt på en dejlig kop kaffe og hjemmebag, mens Husmoderen, som for øvrigt kommer fra Danmark, beretter om centrets aktiviteter og formål.

Det er blandt andet:

- At styrke og udvikle pilgrimsideen
- At tilbyde billige overnatningsmuligheder

- At sælge pilgrimsbogen som indeholder både psalmer, salmer og bønner.

Foruden denne lille bog sælges der fra centrets butik anden litteratur og praktiske ting til pilgrimslivet. Der drives også kursusvirksomhed, retræter, og der holdes Taize-møder.

Man kan desuden deltage i pilgrimgudstjeneste kl. 8 om morgenen. Kl. 9 er der morgenbøn, laudes. Kl. 9.30 kan man deltage i bibellæsning og samtaler om teksten i biblioteket. Der er middagsbøn kl. 12 og vesper og forbøns gudstjeneste kl. 15, hvor pilgrimmenes bønssønsker læses op, og dagen afsluttes med komplet i søstrenes kirke.

Pilgrimmens syv dyder ses på billeder i spiserummet, og jeg synes, at de i høj grad udtrykker den hellige Frans' idealer, som på dette sted både bliver mindet og praktiseret. Disse syv dyder er:

- At være bekymringsløs
- At meddele sig
- At leve enkelt
- At være fri
- At være åndelig
- At være stille
- At være langsom.

Ønsker du at overnatte, så findes der enkelt- og dobbeltværelser og flersengsstuer. Du kan også tilmelde dig vandringsretræter og kurser. Se eventuelt mere på www.pilgrimscentrum.se

Og så er det søndag!

Vi har i dag mulighed for både at deltage i messen hos Birgittasøstrene i deres nye

kirke, som også er sognekirke for den katolske menighed, og i gudstjenesten i Blåkirken, som rummer den protestantiske menighed. En værdig afslutning i Vadstena!

Mange af os skal lige sige farvel begge steder.



Vores Gunnar læser Frans' Fredsbøn på dansk ved gudstjenesten i den gamle klosterkirke. Sognepræsten Torbjørn Ahlund beder bønnen på svensk efter sin prædiken.

Assisi-Kredsens fællesskab blev igen smukt praktiseret.

Så er det tid til, at bussen fører pilgrimene tilbage til Danmark.

Jeg vil ønske, at alle deltager kan føle det samme som denne pilgrim fra Stockholm, som reflekterer sådan:

”.....til slut at gå i procession ind i Vadstenas klosterkirke, under højtidelig sang op til højaltret, og dermed blive en del af århundreders vandring

og sang. Det gjorde noget ved mig som jeg endnu ikke rigtig har ord for. Jeg blev mindre og dog voksende jeg.

Den fysiske vandring er forbi for denne gang, men i tankerne vandrer jeg videre, mod et liv i større klarhed, kærlighed og omsorg for de andre dele af skabelsen.”

Hjertelig tak til Gunnar Bach Pedersen og Marianne Plum for en på alle måder god tur.

Blanka Langsted



Til minde om jødernes redning i Assisi

I årene 1943-44 blev ca. 300 jøder reddet i Assisi. Bag denne redning stod tre kirkelige personligheder, biskoppen, monsignore Giuseppe Nicolini, don Aldo Brunacci og pater Rufino Niccacci.

De sørgede for, at de mange jøder blev gemt i private hjem og ikke mindst i klostre, til dels klædt ud som franciskanere. Og med hjælp fra bogtrykkeren Luigi Brizi og hans søn Trento blev mange forsynet med falske identitetskort, så de kunne komme frem af deres skjul.

Denne indsats har nu fået et museum, samlingen Memoria, som findes i forbindelse med det kommunale pinakotek på Via San Francesco.

Her er udstillet effekter, dokumenter og billeder, som fortæller om denne betydningsfulde indsats imod, at holocaust også kom til Assisi.

Udstillingen er blevet til på foranledning af Casa Papa Giovanni, som en af hjælpeindsatsens hovedmænd, don Aldo var knyttet til indtil sin død for få år siden.

- gbp

Årsmøde 2011 i Assisi-Kredsen

Enghave Kirke, 26. februar 2011

030411/mp

Frederik Hjerrild bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2011
Dagsorden var udsendt i Nyt fra Assisi-Kredsen nr. 70.

Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Anders Christensen valgt med akklamation.
Anders Christensen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden.

Ad. 2. Anders Christensen gav derefter ordet til Frederik Hjerrild for formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Beretningen bringes i kommende nr. af "Nyt fra Assisi-Kredsen".

Ad. 3. Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Lotte Abel.
Der var derefter tid til spørgsmål til kasserer og dermed regnskab.
Regnskabet blev derefter godkendt med akklamation.

Ad. 4. På valg i år var Frederik Hjerrild, Gunnar Bach Pedersen og Eva Rungwald.
Alle var villige til genvalg.
Alle valgt med akklamation.

Ad. 5. Valg af suppleant. Johan Petersen villig til genvalg.
Valgt med akklamation.

Ad. 6. Valg af revisor. Jan Erik Nielsen er villig til genvalg
Han blev genvalgt med akklamation.

Valg af revisorsuppleant. Preben Nielsen er villig til genvalg.
Han blev genvalgt med akklamation.

Ad. 7. Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Ad. 8. Eventuelt. Bestyrelsen blev takket for deres arbejdet med rejser, møder, ture og bladet.

Rejserne og ture i 2011 blev omtalt. Vadstena-turen i september var fuldttegnet kort tid efter blad nr. 69 var på gaden.



Anders Christensen
Dirigent



Frederik Hjerrild
Formand



Marianne Plum
Referent

Tak efter sølvbrylluppet

Ryslinge 28-07-11

Kære Gunnar!

Hvis det er muligt beder vi om, at få nedenstående bragt i næste "Nyt fra Assisi-Kredsen".:

Turen til Assisi i uge 23 var en fantastisk oplevelse for os. Det startede med morgensang for at vække os, og da vi kom ud på verandaen, så vi æresport, flag, sanghæfte, alt sammen for at fejre at vi har haft 25 gode år sammen. Det var fantastisk, hvad der var gjort ud af vort runde tal. Vi vil meget gerne takke mange gange for det arbejde, I havde gjort for at fejre os, det var overvældende.

Middagen om aftenen må ikke glemmes; som vi har forstået det, er det Broder Theodor, der har stået for menuen, og den var virkelig god. Bogen, vi under middagen fik foræret, er vi taknemmelige for; den bevirker, at vi meget nemmere kan forklare vor familie og venner, hvad vi oplever dernede, og hvorfor vi skal der ned hvert år, så længe vore kræfter slår til.

Vi takker alle, der var med til at gøre turen til en uforglemmelig oplevelse. Personligt vil jeg takke Broder Theodor for, at jeg kom tæt på intarsia-billederne rundt om alteret i den øverste kirke. Det var en stor faglig oplevelse for en gammel snedker, der i sin læretid arbejdede med de franske kopimøbler.

En lille sidegevinst var også, at jeg uden min viden blev udnævnt til ekspert. Tak for den gode tur, som Ellen-Margrethe i sidste nummer har beskrevet godt.

Vi sender de bedste hilsner og tak til jer alle

Tove og Bent.

Assisi-Kredsen
Marianne Plum
Teglværksgade 3,1.th.
DK-2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring



BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Dirch Passers Allé 17, 3.th., 2000
Frederiksberg
tlf 61 79 50 55
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Teglværksgade 3,1.th, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40 / 20 28 25 03
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Havnevej 26,st.tv. 4000 Roskilde
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49
Bank: reg. nr 3186 konto: 225 19 49

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

Eva Rungwald
Løvevej 10, 2610 Rødovre
tlf 36 41 33 96

Gert Ryom-Hansen
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 26 14

Blanka Langsted
Roskildevej 94, 5.tv.,
2000 Frederiksberg
tlf 38 79 89 82

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 87 99 47

Christina Plum
Strandvejen 91, 2100 Kbh. Ø
tlf 40 56 42 90

NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen

NYT fra Assisi-Kredsen
ISSN 1395-8798