



Nyt fra **ASSISI-KREDSSEN**

Juni 2005

nr. 47



Illustration Piero Casentini

Piero Casentini

Lovet være du
Herre, for søster
vand, som er
nyttig og ydmyg
og kostelig og
kysk ...



INDHOLD:

Årsmøde-beretning	<i>side 3</i>
Hilsen fra p. Mizzi	<i>side 4</i>
Referat af general forsamling	<i>side 5</i>
Den økumeniske situation ...	<i>side 6</i>
Birgitta-bog Søster Carla	<i>side 7</i>
Regnskab	<i>side 8</i>
Rejsen til Assisi - forår	<i>side 10</i>
Fioretti	<i>side 13</i>
Augustmøde om St. Birgitta	<i>side 15</i>
Bestyrelsen	<i>Bagsiden</i>

ASSISI-KREDS DATOER

27. august
Assisi-kredsmøde i Enghave Kirke
Docent Nanna Damsholt:
Den hellige Birgitta - kvinde og helgeninde

9. - 11. september
Weekendtur til Vadstena

1. - 8. oktober
Assisi-rejse

19. november
Efterårsmøde
Claus Englund "Et indblik i en
billedskærers værksted"

25. februar 2006:
General fors amling og årsmøde

Rejser i 2006

27. maj - 3. juni
24. juni - 1. juli
30. september - 7. oktober

Kollekt ved årsmøde

Ved Assisi-Kredsens årsmøde indkom en kollekt på 800 kr til
Folkekirkenes Nødhjælps indsamling: "Stop den stille sult"



Beretning

Assisi-Kredsens årsmøde og generalforsamling

lørdag den 26. februar 2005

i Enghave Kirke

Sidste årsmøde blev afholdt den 28. februar 2004 her i Enghave Kirke hvor Eva Meile holdt et informativt og inspirerende foredrag om tilblivelsen af den nye salmebog.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt tre bestyrelsesmøder.

Der har i årets løb været afholdt to vellykkede rejser til Assisi, en midt i maj med 15 deltagere, og en i begyndelsen af oktober med 25 deltagere. Vedrørende rejser til Assisi, er der p.t. en stor interesse for at komme med, og det bevirker at rejserne er fuldtegnede endnu inden vi har lavet et program. Jeg tror det er et lidt tilfældigt, forbigående problem. Ud over de rejser Assisi-Kredsen laver, får vi mange henvendelser fra enkeltpersoner og andre grupper som har brug for gode råd og vejledning i at rejse til og bo i Assisi. Her er vores hjemmeside på Internettet en mulighed for at finde et sted at bo i Assisi.

I årets løb bliver det også til en del foredrag ved sognemøder og –eftermiddage rundt om i menigheder, ved studieførøb og undervisning.

Der har været en spændende efterårstur til Odense i september måned, og i november havde vi efterårsmøde med foredrag af Broder Theodor om sit ophold i Latin-Amerika.

Vi modtager med jævne mellemrum medlemsbladet fra det svenske Franciskus-selskapet, og bestyrelsen er ved at undersøge muligheden for en fællesdag med vores svenske søsterforening. Assisi-Kredsen har også som sædvanlig været repræsenteret på det økumeniske efterårsmøde på Nyborg Strand.

Tak til bestyrelsen for godt og trofast og muntert samarbejde, ikke mindst til vores kasserer Lotte Abel, til revisor Edith Jensen og til redaktionen af *Nyt fra Assisi-Kredsen* for et velredigeret og spændende medlemsblad. Der er p.t. 343 medlemmer af Assisi-Kredsen. Tak til alle medlemmer, ikke mindst rejsedeltagere, for fælles oplevelser og godt samvær og for hilsner i årets løb. Pax & bonum,

Frederik Hjerrild

Hilsen fra p. Max Mizzi

På årsmødet blev følgende hilsen oplæst:

Til Assisi-kredsens medlemmer og bestyrelse

Må Herren give dig fred (Frans af Assisi)

Det er med stor fornøjelse og glæde, at jeg sender jer dette brev fra Assisi i anledning af årsmødet. Tak til Gud fordi mit åndelige bånd med Assisi-kredsen har været ubrudt siden starten af denne forening ved dens start i København 1973.

Jeg husker stadig den første organiserede gruppe af pilgrimme fra Assisi-kredsen, som kom til Assisi i 1974. Siden er vores bånd holdt i live uden afbrydelser. Gensidig forståelse og gensidigt samarbejde har været fælles baggrund.

Jeg har altid beundret sådan en økumenisk forening. Assisi-kredsen er i Danmark, et luthersk domineret land, og kredsens medlemmer er overvejende lutheranere. Til deres ros / ære kan det siges, at der altid blandt kredsens medlemmer har været og er en stor hengivelse til Frans og en stor beundring af det franciskanske liv og spiritualitet. Johannes Jørgensen, velkendt forfatter og digter, som i Assisi etablerede sit andet hjem, har været et godt eksempel og vidnesbyrd på dette.

Jeg har altid følt, at det var min pligt og glæde at hjælpe og støtte Assisi-kredsen på rette måde lige fra begyndelsen. Jeg er meget taknemmelig for det venskab, som er blevet til med medlemmerne år efter år. Jeg er taknemmelig for den moralske støtte, jeg altid har modtaget fra venlige mennesker.

Som jeg sagde ved andre lejligheder: Assisi-kredsen har en vigtig mission i Danmark, som er at hjælpe andre folk til at forstå Frans' budskab som er evangeliets budskab, budskabet om fælske, budskabet om kærlighed og broderskab, budskab om respekt og beskyttelse af alt skabt. Dette, er jeg sikker på, vil være en god service i / til jeres land, hvor så mange mennesker længes efter Frans' og evangeliets budskab.

Jeres respekt og støtte til det lille franciskanske komunitet i Roskilde er afyderste vigtighed og modsat, respekten og støtten fra franciskanerne til Assisi-kredsen er af stor betydning. Jeg beder til at denne gensidige støtte vil gro dybere og dybere. Vi behøver hinanden.

Før jeg slutter mit brev, vil jeg gerne takke hver af jer for den moralske støtte I gav mig gennem de sidste års trængsler og især under min sygdom.

Må Gud velsigne og bevarede jer.

Fred og alt godt.

p. Mizzi



Årsmøde 2005 i Assisi-Kredsen, Enghave Kirke, 26. februar 2005

Frederik Hjerrild bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2005
Dagsorden er udsendt i Nyt fra Assisi-Kredsen nr. 46

Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Anders Christensen valgt enstemmigt. Anders Christensen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Alle formlia var i orden.

Ad. 2. Anders Christensen gav derefter ordet til Frederik Hjerrild for formandens beretning.

Denne bringes i kommende nummer af "Nyt fra Assisi-Kredsen."

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad. 3. Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Lotte Abel.

Der var derefter tid til spørgsmål til kasserer og dermed regnskab.

Regnskabet blev derefter godkendt med akklamation.

Ad. 4. Lotte Abel orienterede omkring Andelskassen OIKOS, som vi evt. ville kunne bruge som bankforbindelse. Efter samtale med OIKOS er bestyrelsen nået frem til, at Assisi-Kredsen ikke kan bruge OIKOS som daglig bank.

Generalforsamlingen besluttede ved afstemning at støtte bestyrelsens forslag om at anbringe 10.000 kr. i andelsbeviser i OIKOS.

Ad. 5. På valg i år var Frederik Hjerrild, Gunnar Bach Pedersen og broder Theodor Jürgensen, OFM. conv.

Alle var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation.

Ad. 6. Valg af suppleant. På valg i år var Johan Petersen.

Johan Petersen blev genvalgt med akklamation.

Ad. 7. Valg af revisor. Edith M. Jensen blev genvalgt.

Jørgen Sanderhoff blev genvalgt til revisorsuppleant.

Begge med akklamation.

Ad. 8. Der var ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen.

Ad. 9. Rejserne til Assisi 2005 blev kort omtalt. Begge er fuldttegnet.

Det samme gælder efterårsturen til Vadstena. Gunnar Bach Pedersen forsøger at skaffe flere værelser deroppe, men ellers er det 25 personer, der kommer af sted. Efterårsmøde 27. aug. i Enghave Kirke om Den hellige Birgitta

Mht. rejser i 2006: må vi se på situationen, om vi skal lave en ekstra rejse til Assisi i sommeren.

Anders Christensen
Dirigent

Frederik Hjerrild
Formand

Marianne Plum
Referent

”Den økumeniske situation i Danmark i dag”

Foredrag ved årsmødet af Peter Lodberg, refereret af **Birthe Blichert-Toft**



Peter Lodberg

Efter at den officielle del af Generalforsamlingen var overstået, blev formanden for Danske Kirkers Råd Peter Lodberg budt velkommen. Peter Lodberg er tidligere generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, nu lektor ved Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Ved siden af dette også hjælpepræst og kommitteret til Kirkernes Verdensråd.

Foredragets titel: ”Den økumeniske situation i Danmark i dag” gav anledning til at fortælle om, hvordan økumeni i dagligdagen kan finde udtryk på menighedsplan. I sognet, hvor Peter Lodberg er hjælpepræst, har man fået en kontaktmenighed i Italien. Begge parter er interesseret i at lære hinandens synspunkter om tro og menighedsliv at kende. Det har medført mange venskabelige kontakter og gensidige besøg hos hinanden. En uventet positiv sideeffekt er, at de unge i menighederne har vist stigende interesse for initiativet og er oven i købet begyndt at lære italiensk! I år er det planlagt, at

de to venskabsmenigheder skal mødes i Assisi med det formål at ”finde det fælles” gennem Frans.

Et andet eksempel er, at anglikanske og ortodokse kristne menigheder sammen med nordiske kristne holder fælles gudstjeneste én gang årligt i Assisi. Der er en voksende forståelse for, at Europa skal vokse sammen via kirken, menigheder og enkelt personer, samt at vi alle hører til i en større europæisk kulturel sammenhæng, selv om kristendommen ikke blev nævnt i den nye europæiske traktats forord. Peter Lodberg understregede, at den vigtigste udfordring i dag er, at alle kristne samfund skal aflægge regnskab for, hvorfor vi skal have en tro uanset konfessionel baggrund, for at unge mennesker kan forholde sig til kristendommen. Vi skal tydeliggøre alt det, vi er fælles om, og ikke, hvad der skiller. Vi skal være aktive, opsoge de unge, hvor de er, og fortælle dem om det kristne budskab.

Som eksempel på denne strategis virkningsfuldhed sendte Folkekirkens Nødhjælp unge mennesker ud på caféer og andre samlingssteder for unge for ”face to face” at fortælle om arbejdet. Det gav en stigning i indsamlingerne på 15 millioner efter dette initiativ.

På det overordnede statslige plan er der for tiden stor diskussion om forholdet mellem stat og kirke. Hovedsageligt et økonomisk spørgsmål, men også et

spørgsmål om "de fra Folkekirken afvigende trossamfunds" situation, fx i forhold til civilregistrering af fødsler. Som optakt til Grundloven af 1849 havde det baptistiske samfund i Danmark rejst en del krav til Folkekirken, hvilket medførte, at paragraffen om religionsfrihed blev indført. Såvel Folkekirken som de afvigende trossamfunds forhold skulle herefter ordnes ved lov. 155 år senere er det endnu ikke sket. Et baptistisk ægtepar har på ny rejst spørgsmålet om civilregistrering, men foreløbigt er reaktionen tavshed. D.v.s., nok religionsfrihed, men ikke religionslighed.

Sammenslutningen af danske kirkesamfund i Danske Kirkers Råd er et forum for diskussion af alle disse spørgsmål, som er livsnødvendige for en handlingskraftig kristendom i Danmark, idet de fælles udfordringer er større end konfessionelle forskelle.

Kirkernes samarbejde på tværs af landegrænser og inspirationen udefra giver håb om fremtiden. I den forbindelse erindres om, at det lutherske Verdensforbund blev indstiftet i København 1922.

I 1989 blev det Mellemkirkelige Råd dannet. Dette råd kan sammen med biskopperne træffe afgørelse i vigtige sager inden for de kirkelige rammer. I den seneste tid har vi været vidne til øget synliggørelse i offentligheden af dette virke.

Peter Lodberg afsluttede med at complimentere Assisi-kredsen som et føremt eksempel på økumenisk arbejde.

Ny bog

Apropos Assisi-Kredsen weekend-tur til Vadstena, så er der netop kommet en ny bog:



Bodil Busk Sørensen:
Birgitta af Vadstena - pilgrim, profet og politiker
Forlaget ALFA
København 2005
pris 179 kr



"Vores kloster" i Assisi har fået ny leder. Det er søster Carla, som ses her på billedet.

Regnskab 2004

Driftsregnskab for året 2004

INDTÆGTER

	<u>kroner</u>
311 kontingentindbetalinger	21.420
Gaver i forb. m. kontingentbetaling	3.705
Indgået ved salg af kort, bøger m.m.	3.491
Renter af investeringsbeviser	2.441
Renter af bankkonto	0
Kursgevinst	777
Overført fra FHJ rejsekonto	12.000
Portostøtte, Biblioteksstyrelsen	1.602
Kontingent 2001&2002	120
Gaver uden for kontingentbetaling	115
	<u>45.671</u>

UDGIFTER

Porto og gebyrer	735
Kontorartikler og tryksager	698
Bogkøb	3.820
Telefon	1.000
Gave (Theodors 10-års dag)	372
Hjemmeside 2004	945
Rejseudgifter til møder i DK Kirkers Råd	1.254
Danske Kirkedage 2004	2.000
Økumenisk Fællesråd, kontingent 2004	1.800
Økumen. Fællesråd, nyhedsbrev 2003&4	350
Efterårsmøde, DK Kirkers Fællesråd	2.400
Økumen. Fællesråd, årsmøde 2003&4	650
Nyt fra Assisi-Kredsen, trykning og porto	12.021

NETTOUDGIFTER MØDER m.m.:

Årsmøde	2.902
Tur til Odense	6.531
Efterårsmøde	1.365
I alt	<u>10.798</u>
	<u>38.843</u>
Årets overskud	<u>6.828</u>

Re
Driftsregnskab

Forårsrejse, I
Indtægter
Udgifter

Forudbetaling
Depositum 20
Andre mellem

Efterårsrejse
Indtægter i alt
Udgifter

Overført til dri

Re

Lo

Rejser
for året 2004

Status pr. 31. december 2004

		<u>AKTIVER</u>	<u>kroner</u>
GBP	92.207	Indestående i bank, driftskonto	12.459
	-86.816	Indestående i bank, rejsekonto GBP	158
	<u>5.391</u>	Indestående i bank, rejsekonto FHJ	<u>14.587</u>
			<u>27.204</u>
Rejser 2005	28.500		
2005	-33.750		
Omregninger	-440		
		Kursværdi investeringsbeviser	<u>49.337</u>
Indtægter, FHJ	163.882		<u>76.541</u>
Udgifter	<u>154.408</u>		
	9.474		
Driftskonto	-12.000	<u>PASSIVER</u>	
		Egenkapital ved årets begyndelse	71.038
		Årets overskud if. driftsregnskab	6.828
		Årets overskud, rejsekonto GBP	5.391
		Årets overskud, rejsekonto FHJ	<u>9.474</u>
		Overførsel fra rejse- til driftskonto	-12.000
		Egenkapital ved årets afslutning	80.731
		<u>Forudbetalinger:</u>	
		14 kontingentbetalinger for 2005	1500
		Forudbetaling/depositum m.m.	<u>-5.690</u>
			-4.190
Regnskab revideret d. 4/2-2005			<u>76.541</u>

Udvalgte medlemmer, kasserer

Edith Jensen, revisor



Rejsen til Assisi - forår 2005

af Grethe og Niels Mørup Pedersen

Velsignet være du af Gud, min by! For takket være dig skal mange sjæle blive frelst i dig skal bo mange tjenere for den højeste, og ved dig skal mange blive kaldet til Himmeriget”.

Den hellige Frans' sidste ord til Assisi.

Hvad kan man trække frem for at beskrive, hvor fredfuldt det er at besøge Assisi?

Atmosfæren af ro, fordybelse og eftertænksomhed slog ind over os, da vi efter en lang, men behagelig bustur gennem det sommervarme, solskinsbelyste og frodige Umbrien – i hjertet af Italien – med dets udstrakte sletter og dovne bjergkæder blev installeret i et stille og fredfyldt nonnekloster beliggende i den centrale del af middelalderbyen Assisi, hvor kærlige og velmenende søstre stod parat til at opfylde deres værtsforpligtelser. De skulle komme til at betjene os under hele opholdet med dejlig mad, søde smil og villig hjælp. Til trods for den klassiske sprogbarriere os og dem mel-

lem – ja så gik alt på bedste vis med smil, sproglige 'brokker' og ivrig gestikuleren.

Fra klosteret, San Damiano, hvor Frans søgte og fik svar fra Gud om sin opgave – at genopbygge hans nedbrudte kirke, drog vi igennem hele hans brogede liv: Vi besigtigede hans fødested, hulerne og grotterne, hvor han opholdt sig for at søge ensomhed og meditation og vi så det sted, hvor han fik Jesu sårmærker og endelig det sted, Santa Maria degli Angeli, hvor han drog sit sidste suk, efter at han af sine brødre var båret derned fra Assisi.

Både den hellige familie og Frans og hans brødre er vist i malerkunst, skulpturer og i naturen omkring stederne, hvor

han færdedes. Middelalderen kom i sandhed 'ind under huden'. - De spektakulære og fantastiske kirkerum parret med den overjordisk smukke musik stod som en knivskarp kontrast til de fattige og forarmede klostre og de ensomme og kølige huler i naturen, hvor Frans i lange perioder levede sit afsondrede liv.

Johannes Jørgensen har - via sin digterkunst - gjort Assisi og Frans kendt i Danmark. Vi så naturligvis også hans bolig, betragtede den mindeplade, der var sat op for at hædre ham. Jo, vi kan takke den danske digter for, at Frans er 'blevet kendt' i Danmark. Vi sang med stor inderlighed den sang "Imellem nattens stjerner", som han har skrevet, mens vi

andægtigt stod uden for hans bolig. At læse hans bøger (bl.a en bog om Frans og en rejsebeskrivelse) giver virkelig lyst til at befinde sig 'on the spot' for at opleve og indsnuse atmosfæren.

Hver morgen blev der i den hyggelige klosterkirke afholdt en andagt med salmer, et ord fra Biblen, stilhed og velsignelse. Marianne Bang Rasmussen, cand. theol. og sognemedhjælper i Enghave Kirke, havde forberedt sig hjemmefra og gjorde det virkelig godt. Hun gav os dermed alle en velsignet start på dagen.

Vi var mange afsted, 30 personer. De fleste havde prøvet turen før og var vendt tilbage. Kun få var førstegangsdeltagere - bl.a undertegnede - og vi er også op-



sat på, at denne gang ikke skal blive den sidste. Alt, hvad vi oplevede, var så stærkt og berusende, at det fortjener en hel naturlig gentagelse og en stadig mere intens og grundigere fordybelse.



Gruppen var 'superb' og meget homogen, selv om vi ofte markerede os ved vore forskelligheder, der dog kun bidrog til at cementere det gode sammenhold. Alle var positivt interesserede. Alle gav lidt af sig selv. De ældste - helt op til 86 år - var virkelig aktive og klarede det ofte komprimerede program - hedebløgen, de stejle gader, de ubarmhjertige trapper, det brogede menneskemylder - med glans. Der blev knyttet venskaber, der blev lavet aftaler osv... I sandhed - på alle fronter - en udbytterig tur. Og der blev fotograferet på livet løs til album-

met derhjemme.

Endelig skal det nævnes, at der - som noget nyt - var arrangeret en sightseeingtur i Rom på hjemvejen. Ikke mindst besøget i Peterskirken er værd at nævne. Jo det var uforglemmeligt! Og så er der italienerne! Men det er en helt anden historie!

Endelig må det nævnes, at Marianne P og Gunnar guidede os igennem turen på en professionel, sikker og omsorgsfuld måde. De var i sandhed vor mor og far. De bidrog via deres erfaring og store viden til, at oplevelsen skulle gå hen og blive lige så sublim og fantastisk som på tidligere ture. En meget stor tak til dem - også for alt det praktiske - i forbindelse med rejsen.

Det vil gå for vidt i detaljer at beskrive hvert sted, vi besøgte. Hertil kan anbefales det af Assisi Kredsen udgivne hefte fra 1998 redigeret af Erik Strid. Men rejsen er anbefalingsværdig. Skynd jer, næste rejse er ved at være 'overbooket'.



Fioretti

Små buketter fra Frans af Assisi blomsterhave

8. Hvordan den hellige Frans udlagde for broder Leo, at den fuldkomne glæde kun findes i Kristi kors

En vinterdag var den hellige Frans på vej fra Perugia til Santa Maria degli Angeli. Han var sammen med broder Leo, og de frøs forfærdeligt. Den hellige Frans kaldte på broder Leo, der gik et lille stykke foran ham, og sagde: "Broder Leo, selv om mindrebødrene er et godt eksempel på en hellig, an-

stændig, og yderst opbyggelig livsførelse, skal du skrive ned og tydeligt understrege, at deri ligger ikke den største glæde." Da de var kommet et stykke videre, kaldte han på ham igen og sagde: "Broder Leo, selv om en mindrebroder gør blinde seende, helbreder krøblinge, uddriver djævle, gør døve hørende, får lamme til at gå, stumme til at tale, og endda vækker døde til live igen efter fire dage, skriv så, at deri er ikke den sande glæde." Og han kaldte igen på ham: "Broder Leo, hvis en mindrebroder skulle kende alle verdens sprog, beherske al videnskab og kende alle skrifter, hvis han endda kunne profetere og åbenbare ikke alene fremtiden, men også andres samvittighed, skriv, at deri ligger ikke den sande glæde." Da de var kommet et lille stykke videre, råbte han igen: "Broder Leo, lille Guds lam, selv om en mindrebroder talte englenes sprog, kendte stjernernes bane og urternes kræfter, og alle Jordens skjulte skatte blev ham åbenbaret, hvis han kendte fuglenes og fiskenes, dyrenes, menneskenes, røddernes, træernes, stenenes og vandenens egenskaber og kræfter, skriv

Fioretti - små blomster, som titlen betyder, er en buket af legender om Frans af Assisi, som har været og er meget populære.

De er tidligere oversat af Johannes Jørgensen, men denne oversættelse med dens bevidst gammeldags sprog er for længst udsolgt.

Nu er Fioretti udkommet i ny oversættelse ved Johs. Jong

fioretti

Små buketter fra Frans af Assisi blomsterhave

Oversættelse Johannes Jong

Indledning og kommentar: Gerard Pieter Freeman

Forlaget ALFA
København 2005
pris 179 kr

tydeligt ned og noter klart, at deri ligger ikke den fuldkomne glæde." Lidt efter råbte han igen: "Broder Leo, selv om en mindrebroder kunne prædike så ophøjet, at alle vantro blev omvendt til troen, skriv ned, at deri er ikke den sande glæde." Sådan blev han ved et par miles vej. Broder Leo undrede sig mere og mere over alle disse udtalelser og sagde: "Jeg beder dig for Guds skyld, fader, sig mig hvori ligger den sande glæde?" Den hellige svarede: "Hvis vi kommer til Santa Maria degli Angeli og er gennemblødte afregn, stive af kulde, fulde af skidt fra vejen og sultne, og vi banker på porten, så portneren vredt kommer og siger: "Hvem er I?", og vi svarer "Vi er to vagabonder, som går rundt på landevejen og stjæler almisserne fra de fattige," og han ikke lukker op, men lader os stå indtil aften i regn og sne, kolde og sultne. Og hvis vi så, uden at mukke eller at blive vrede, udholder og bærer alle disse fornærmelser og skældsord og erkender ydmygt og kærligt, at denne portner i sandhed kender os, og at Gud har brugt hans ord imod os, Broder Leo, skriv så, at det er den sande glæde. Og hvis vi bliver ved med at banke på, og portneren kommer vred ud som til et par besværlige vagabonder, stikker os et par hårde lussinger og siger: "Forsvind, I uforskammede slyngler, og gå til natteherberget. Hvem er I egentlig? Her skal I hvert fald ikke spi-



se." Hvis vi så tålmodigt bærer alt dette, og med hele vort hjertes kærlighed tager imod hans fornærmelser, broder Leo, skriv ned, at det er den fuldkomne glæde. Og hvis vi så, fortæret af sult og drevet af kulde, mens natten falder på, endnu en gang banker på, råber grædende beder ham om at lade os komme ind, og han derefter siger: "I er brutale og uforskammede folk, men jeg skal nok belære jer," og har kommer med en knortekæp, tager fat i vor hætte, vælter os ned på jorden i mudder og sne, og banker os med stokken, så vi får mærker over det hele. Hvis vi med glæde kan bære så

megen ondskab, så mange fornærmelser slag, med den tanke, at vi tålmodigt skal bære Kristi, den velsignedes lidelser, så er det den største glæde. Broder Leo, blandt alle Helligåndens gaver, som Kristus har givet og stadig giver, er sejren over sig selv og viljen til gerne at udholde uretfærdighed for Kristi og for Guds kærligheds skyld de største. Men, over alle disse store gerninger, kan vi ikke

rose os, for det er ikke vore gerninger, men Guds, for: *hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet?* Men vi kan rose os over prøvelser og trængsler. Derfor siger apostlen: *gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors.*”

Aftrykt med tilladelse fra oversætteren

August-møde i Assisikredsen

27. august 2005 kl 11-16



- ◆ Gudstjeneste i Kirken
- ◆ Frokost
- ◆ Foredrag
v. docent Nanna Damsholt:
**”Den hellige Birgitta
- kvinde og helgeninde”**
- ◆ Efter foredraget kaffe

Pris for frokost og kaffe - 60 kr.

Birgittas hus på Piazza Farnese i Rom



BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Strindbergsvej 34, 2500 Valby
tlf 36 17 50 70 / 48 24 50 60
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Sandbygårdvej 31,2.tv.
2700 Brønshøj
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49

Suzanne Scavenius Torp,
Jægersborg Alle 45, 2. mf.
2920 Charlottenlund
tlf 39 64 45 11

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

Vera Christensen
Valhøjs Allé 125 A st.th.
2610 Rødovre
tlf 36 41 23 19

Br. Theodor Jürgensen OFM Conv.
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
46 36 77 56

Birthe Backhausen
Peter Rørdamsvej 28 st., 2400 Kbh NV
tlf 35 83 39 07

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 83 45 93

NYT FRA ASSISI-KREDSSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen

Assisi-Kredsen på Internet: <http://www.assisi-kredsen.dk>